

Voor het kerkelijk leven in de parochies van het bisdom Rotterdam worden nieuwe priesters en diakens opgeleid via centrum Vronesteyn. Wilt u met Kerstmis hun opleiding steunen?

Priesters en diakens zetten zich in voor het sacramentele leven, voor de verkondiging en zijn voortrekkers in caritas en diaconie. Zo kunnen wij samen vanuit ons geloof steeds opnieuw hoop ontvangen en doorgeven aan de mensen die God op onze weg brengt.

Geef de hoop door. Steun Vronesteyn.

Maak uw gift over via IBAN NL29 INGB 0000 3656 73
t.n.v. Centrum Vronesteyn
of scan de QR-code met uw telefoon.



**BISDOM
ROTTERDAM**

www.bisdomrotterdam.nl

Zalig Kerstfeest & Gezegend 2026

Illustratie: Merel van Lamoen





God is merciful love, and his plan of love, which unfolds and is fulfilled in history, is above all his descent and coming among us to free us from slavery, fear, sin and the power of death. Addressing their human condition with a merciful gaze and a heart full of love, he turned to his creatures and thus took care of their poverty. Precisely in order to share the limitations and fragility of our human nature, he himself became poor and was born in the flesh like us.

Pope Leo XIV, encyclical "Dilexi te" (16)

God is barmhartige liefde, en zijn liefdesplan, dat zich ontvouwt en vervuld wordt in de geschiedenis, is bovenal zijn neerdaling en komst onder ons om ons te bevrijden van slavernij, angst, zonde en de macht van de dood. Met een barmhartige blik en een hart vol liefde keek Hij naar hun menselijke conditie, wendde zich tot zijn schepselen en bekommerde zich zo om hun armoede. Juist om de beperkingen en kwetsbaarheid van onze menselijke natuur te delen, werd Hij zelf arm en werd Hij in het vlees geboren, net als wij.

Paus Leo XIV, encycliek "Dilexi te" (16)



+ J. van den Hende, bisschop
bisdorstaf & bisdommedewerkers

W.P.L. Broeders, rector
staf & studenten Vronesteyn