



**BISDOM
ROTTERDAM**

Rotterdam, december 2025



Geachte heer, mevrouw,

Op Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus Christus. Van de menswording van God zegt paus Leo XIV: "Om de beperkingen en kwetsbaarheid van onze menselijke natuur te delen, werd Hij zelf arm en werd Hij geboren in het vlees, net als wij. We leerden Hem kennen in de kleinheid van een Kind dat in een kribbe lag" (Dilexi te, 16).

Bij deze kerstbrief vindt u een klein geschenk van Vronesteyn: twee engelen bij de kribbe die eer brengen aan God: "Gloria in excelsis Deo", "Eer aan God in den hoge" (Lucas 2, 14). Engelen spelen een belangrijke rol in het kerstevangelie. Zo kondigen zij ook de geboorte van de Heer aan bij de herders die daarna op weg gaan naar het Kind in de stal.

Een jaar lang zijn wij als 'pelgrims van hoop' in beweging gekomen. Het Heilig Jaar nodigde ons uit om met heel ons hart te durven zeggen: de hoop stelt niet teleur, want het is de persoon van Christus die hoop geeft en die hoop is.

Als wij zelf hoopvolle mensen zijn in Christus' naam, kunnen wij ook anderen bemoedigen en dichter bij Christus brengen. Daarvoor zijn in onze parochies priesters en diakens nodig. Zij zetten zich in voor het sacramentele leven, de verkondiging en voor caritas en diaconie. Met hen als voortrekkers en medepelgrims kunnen wij samen in de Kerk vanuit ons geloof steeds opnieuw de hoop levend houden en doorgeven aan mensen die God op onze weg brengt.

In september startte Vronesteyn het studiejaar met twee priesterstudenten en een diakenstudent. Daarnaast nemen dit jaar dertien mannen deel aan het onderscheidingsjaar van Vronesteyn "Kom en zie". Vronesteyn gaat met hen op weg bij het onderscheiden van hun roeping en de vraag of dit voor hen het priesterschap of het diaconaat kan zijn, tot eer van God.

Ik hoop van harte dat u onze priester- en diakenopleiding wilt blijven dragen met uw gebed en uw financiële steun bij gelegenheid van Kerstmis.

Hartelijk dank voor uw voortgaande gebeden en uw financiële bijdrage.

Zalig Kerstmis!


+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam



Wilt u Vronesteyn met Kerstmis steunen? Dat kan met het bijgevoegde formulier **Mijn eenmalige gift**. Stuur dit formulier in de antwoordvelop naar Centrum Vronesteyn (niet naar uw bank). Via de QR-code op het formulier kunt u ook digitaal doneren.

