



# *Gebed voor het onderwijs*

---

# *Een grote dienst aan de samenleving*

Onderwijs aan kinderen en jongeren is een grote dienst aan de samenleving. In school en opleiding leer je als mens niet zomaar een aantal vaardigheden zoals rekenen en taal, en is het niet alleen een kwestie van een vak leren of een vaardigheid.

Onderwijs staat ten dienste van de ontwikkeling van de hele menselijke persoon: kinderen en jongeren mogen in hun opleiding en vorming ontdekken dat je als mens bepaalde talenten en gaven hebt, dat je als mens -hoe klein je ook bent- een waardigheid hebt die niemand je kan en mag afnemen.

Waar het gaat om gaven en talenten en de waardigheid van de mens als persoon, geldt dat niet alleen voor kinderen en jongeren die onderwijs krijgen, maar ook voor de mannen en vrouwen die onderwijs geven en mogelijk maken.

In het licht van het evangelie van Jezus Christus, en kijkend met zijn ogen, weten wij in onze katholieke geloofsovertuiging dat goed onderwijs kostbaar is, omdat het de ontplooiing van mensen ten goede komt, van mensen die gemaakt zijn naar Gods beeld (Gen. 1, 27) met concrete gaven en talenten. Ook geloof en het vermogen tot naastenliefde horen bij die van God gekregen gaven en talenten.

**+ J. VAN DEN HENDE**  
**BISSCHOP VAN ROTTERDAM**

Eeuwige God,  
van U hebben wij ons leven gekregen.  
U hebt de mens geschapen naar uw beeld;

Wij bidden voor kinderen en jongeren  
die bouwen aan hun toekomst:  
om groei en ontplooiing door goed onderwijs,  
dat zij hun talenten en gaven ontdekken  
die zij van u ontvangen hebben;

Wij bidden voor mannen en vrouwen  
die werken in het onderwijs:  
om inspiratie en de lange adem van uw heilige Geest,  
dat zij hun beste krachten geven  
ten dienste van toekomstige generaties;

Wij bidden voor bezielde en zelfbewuste onderwijs  
in verbondenheid met onze katholieke geloofsgemeenschap.  
Dat wij het licht van ons geloof niet verborgen houden  
en blijven getuigen van uw liefde in woord en daad.

Door Christus onze Heer.  
Amen.

# Parochies en scholen

De laatste jaren wordt op veel plaatsen meer contact gezocht door scholen en parochies. Verschillende parochies hebben een eigen contactpersoon voor het onderwijs. Ook het bisdom Rotterdam heeft een contactpersoon: de bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs.

Parochies zijn concrete gemeenschappen van mensen: oudere en jongere mensen. Scholen zijn concrete gemeenschappen van mensen: jongere en oudere mensen. Voor een deel overlappen de netwerken van parochies en scholen elkaar en zijn er raakvlakken. Er zijn banden omdat je familie of vrienden van elkaar bent, omdat je als burens en bewoners betrokken bent op dezelfde wijk of stad, omdat er verbinding is door het geloof in het evangelie en je deel uitmaakt van beide gemeenschappen.

Een van de manieren waarop je met elkaar verbonden kunt zijn is het gebed. Met de woorden van deze kaart kunnen parochies bidden voor de scholen in de buurt. Dat kan in de kerk en ook gewoon thuis.

Deze kaart verschijnt bij gelegenheid van de Week van het Katholiek Onderwijs.

## EEN UITGAVE VAN HET BISDOM ROTTERDAM

Koningin Emmaplein 3

3016 AA Rotterdam

T: 010 - 2815171

E: [bureau@bisdomrotterdam.nl](mailto:bureau@bisdomrotterdam.nl)



**BISDOM  
ROTTERDAM**