



HOMILIE

Mgr. J.H.J. van den Hende

Bij de priesterwijding van broeder Kornelius-Maria Melter csj

Zaterdag 24 oktober 2015, Kerk van de H. Jacobus de Meerdere 's-Gravenhage

Romeinen 12, 1-2, 9-16a

Johannes 15, 9-17

Broeders en zusters in Christus, zo mag ik u noemen. We mogen verbonden zijn met de ene Heer die gestorven en verrezen is. Hij die mensen aanspreekt in hun hart en die van harte luistert naar vele antwoorden in geloof, in vele talen. Ook vandaag mogen we beseffen dat we een Wereldkerk zijn rond de ene Heer. Ook in deze liturgie klinken verschillende talen, uit het hart, de Schrift de traditie van de Kerk.

Het is bijna tien jaar geleden dat mijn voorganger Mgr. Van Luyn een overeenkomst tekende met de prior generaal van de broeders van Sint Jan om in Den Haag een gemeenschap op te bouwen van religieus leven. Je kunt parochies hebben waar mensen samen komen in geloof en bouwen aan het Rijk van God. Maar heel specifiek is het religieuze leven met een eigen gemeenschapsleven een eigen roeping in de Kerk, een charisma. Al tien jaar mogen we de broeders hier meemaken, leren kennen in verkondiging en in broederschap.

Het is ook alweer tien jaar geleden dat pater Thomas Kremer tot priester werd gewijd in deze kerk. En vandaag broeder Kornelius-Maria. Zojuist is bij de presentatie en aanbeveling van de kandidaat de roepingsgeschiedenis van Kornelius-Maria geschetst door pater Thomas. En dan blijkt dat iedere broeder, iedere kandidaat voor het priesterschap een eigen persoon is met eigen talenten en gaven. Wat is het goed broeder Thomas dat je bij een aanbeveling van een kandidaat niet alleen maar een naam hoeft in te vullen, maar ook mag beschrijven wie iemand is voor het oog van God en in de gemeenschap van de broeders.

Het is de Heer die roept, vandaag horen we duidelijk het antwoord van broeder Kornelius-Maria: hier ben ik, hier op deze plaats wil ik antwoord geven op de roepstem van de Heer. Dat is niet voor het eerst, maar nu heel bijzonder nu de Kerk je roept tot het priesterschap. Al vaker heb je de roepstem beantwoord: om met heel je hart te geloven, om met de broeders je aandeel te hebben in hun gemeenschapsleven in geloof en liefde, bij de geloften die je hebt afgelegd als religieus.

Vandaag ontvang je de priesterwijding. Het is niet bedoeld als de bekroning van het religieuze leven. Het leven als religieus in gemeenschap is immers een eigen charisma. Maar daarbinnen mag je de specifieke roeping ontvangen en beantwoorden van het priesterschap: de verkondiging van het evangelie, de viering van de sacramenten, de opbouw van de Kerk mag je ter hand nemen. Dat doe je niet alleen, want de broeders als gemeenschap hebben met jou een aandeel in de zending van de Kerk. Ze zijn een geschenk van God aan de Kerk en een geschenk voor ons bisdom.

In de Romeinen brief wordt gesproken over de toewijding aan God. Je geven aan de Heer. Het lijkt alsof dat iets is tussen alleen God en de mens die zich geeft. Alsof je de deur kunt sluiten en zou kunnen zeggen: hier ben ik en daar bent U. En als we horen dat we ons niet moeten afstemmen op het gedrag van



de wereld dan zou je kunnen denken dat je de Heer kunt zoeken en de deur achter je kunt sluiten. Maar je toewijding aan de Heer vraagt dat je in de kracht van zijn Geest en op grond van zijn liefde juist getuigt van zijn Naam in de wereld. En we lezen dat het daarbij aankomt op waarachtige liefde, dat je je niet groot maakt maar kleiner, blij met de blijden en verdrietig met hen die verdriet hebben, je leven in Gods hand leggen.

Het gaat om de vriendschap met de Heer, zoals Jezus in het evangelie benadrukt. Als je door zijn uitverkiezing met de Heer verbonden bent en door de geboden te onderhouden in zijn liefde blijft, dan pas kun je met vrucht door de levende Heer gezonden worden in zijn Kerk en zijn wereld.

Als je je toewijdt aan de Heer is dat het eerste antwoord op de roepstem van de Heer en als je je door Hem laat zenden is het opnieuw dat je je toevertrouwt aan Hem in de taak die je ontvangt. Broeders en zusters, we mogen vieren dat we met een nieuwe priester in ons midden de taak van de Heer ter hand mogen nemen. En ik weet dat als jij, broeder Kornelius-Maria, vandaag 'ja' zegt, dat je medebroeders samen opnieuw 'ja' zeggen met jou.

Vanuit de vruchtbare verbondenheid met de Heer Jezus mogen we de liefde van God laten blijken in onze woorden en daden. We zijn God dankbaar dat broeder Kornelius-Maria vandaag opnieuw ja zegt en van nu af zijn handen en stem wil lenen aan de Heer wanneer hij de eucharistie viert in Christus' Naam, maar nooit zonder eerst zijn hart geopend te hebben en niet zonder de overtuiging dat de Heer die het goede werk in hem begonnen is het ook zal voltooien.

Frères et Soeurs,

Il y a près de dix ans que Mgr. Van Luyn et le prieur général des Frères de S. Jean ont signé une convention pour la fondation du prieuré ici. La vie religieuse est un charisme de Dieu. Les Frères de S. Jean sont un cadeau pour le diocèse de Rotterdam. Cette année, l'année de la vie consacré, notre diocèse a acheté le monastère dans la 'Oude Molstraat'. J'espère que les Frères de S. Jean comme une communauté religieuse sont au service de l'Évangile dans notre diocèse de Rotterdam, dans les années à venir, aussi avec l'aide de frère Kornelius-Maria comme un prêtre.

Brüder und Schwester,

Die Römisch Katholische Kirche, die Kirche der Diözese Rotterdam ist eine internationale Gemeinschaft. In den Städte Rotterdam und Den Haag sind 18 Katholische Gemeinschaften für Migranten. Auch die Liturgiefeyer von heute zeigt dass die Katholische Kirche eine internationale Glaubensgemeinschaft ist. Die religiöse Kongregation S. Jean hat Mitglieder aus verschiedenen Ländern und Sprachen. Bruder Kornelius-Maria hat den Glauben in Österreich empfangen. Er hat das 'Vater Unser' vor allem in seiner Muttersprache gebeten. Er hat in Frankreich studiert und jetzt wird er als Priester das Evangelium verkündigen in der Niederländischen Sprache.

Mogen we de Heer danken dat Hij ons roept en steeds met ons verbonden wil zijn. Omdat Hij zich aan ons verbindt, kunnen we in zijn dienst zijn, en omdat Hij ons zegent, kunnen we vruchten voortbrengen die blijvend zijn. Amen.