

Terugblikken en vooruit kijken

U heeft een nieuwe editie van Tussenbeide in handen. Verschillende artikelen en foto's nodigen uit om terug te kijken en vooruit te kijken.

In Brielle mochten we gedenken dat de martelaren van Gorcum honderdvijftig jaar geleden werden heilig verklaard. In Brielle zijn verleden en heden met elkaar verbonden, want het getuigenis van de martelaren (1572) inspireert tot op de dag van vandaag veel gelovigen, binnen en buiten ons bisdom.

Ook in onze tijd nodigt het evangelie uit om in woord en daad Christus na te volgen. We geven iets van onszelf wanneer wij elkaar van dienst zijn in Jezus' Naam met de werken van barmhartigheid. Heel concreet stonden de zomerkampen in het teken van de zorg voor de schepping, door paus Franciscus het achtste werk van



© JAN PEETERS/KN

barmhartigheid genoemd. We mogen vooruitkijken op het ritme van het liturgisch jaar en ons aansluiten bij veel activiteiten. En we blijven bouwen aan de kerk. In letterlijke zin zoals in Berkel. Maar

ook in geestelijke zin, wanneer we bisdom-breed werk maken van goede huwelijksvoorbereiding, en we in de kathedraal de wijding van nieuwe diakens (18 november) mogen vieren. Terugblikken en vooruitkijken, en

ondertussen van dag tot dag op weg gaan als pelgrims van geloof.

+ JOHANNES VAN DEN HENDE
BISSCHOP VAN ROTTERDAM

Uitnodiging diakenwijdingen

Mgr. Van den Hende zal door handoplegging en gebed op **18 november 2017** Peter Winnubst en Daan Huntjens tot diaken wijden.

Daan Huntjens (foto links) volgt zijn priesteropleiding via het Centrum Vronesteyn. Hij zegt: 'In de tijd van vorming tot het priesterschap probeer ik door gebed, studie, gesprek en contact met de pastorale praktijk steeds opnieuw stil te staan bij wat God voor iedereen en voor mij persoonlijk doet en gedaan heeft. Toen ik God nog niet kende, hield Hij al zielsveel van mij en wist Hij al waar Hij mij op een dag toe zou roepen'. Daan zal op deze dag transeunt diaken worden, zijn priesterwijding volgt later.

Peter Winnubst (foto rechts) heeft via het Centrum Vronesteyn zijn theologische opleiding mogen volgen op Bovendonk en heeft zijn



pastoraal-theologische studies dit jaar afgesloten. Hij zegt: 'Ik wil er voor de ander zijn vanuit de liefde van Christus. Samen met de geloofsgemeenschappen kunnen wij er vanuit ons geloof voor de ander zijn. Zo kunnen wij te midden in de gebrokenheid van deze wereld, samen de levende stenen van Zijn Kerk zijn'.



Peter is gehuwd en wordt permanent diaken. De diakenwijdingen vinden om **11.00 uur** plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. U bent van harte welkom!

© PETER VAN MUIKEN

INHOUD

Column	3
Diaconieprijs	6
Steunfonds DCI	9
Mariahulde	11
Jubileum Begraafplaats	13
Jongerenviering	15



Nationale Bedevaart 4



Zomerkampen 8



Kerstconcert 11



Kerkbalans 14