



HOMILIE

Mgr. J.H.J. van den Hende

Eucharistieviering bij de start van het heilig jaar van barmhartigheid met de opening van de heilige deur in de basiliek van de heilige Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans te Schiedam, zondag 13 december 2015 (uitgezonden als mediaviering op NPO2)

Sefanja 3, 14-18a

Filippenzen 4, 4-7

Lucas 3, 10-18

Broeders en zusters in Christus,

Afgelopen dinsdag 8 december opende paus Franciscus een heilige deur in de basiliek van Sint Pieter. Vandaag zijn wij aan de beurt om voor het bisdom Rotterdam een heilige deur te openen, in de basiliek van Schiedam.

We zijn deze eucharistieviering op een bijzondere manier gestart. We zijn als het ware met de deur in huis gevallen. Voorafgaande aan deze mis was er buiten uw gezichtsveld een kleine processie naar dit kerkgebouw toe. Een processie buitenom op weg naar de ingang. Het was een opmaat van gebed om uiteindelijk door de heilige deur deze kerk binnen te gaan.

Bij het openen van de heilige deur werd gezegd: laten wij door de deur binnengaan om barmhartigheid en vergeving te verkrijgen.

Wat is dat: barmhartigheid en vergeving? In de Bijbel, het woord van God, kunnen we lezen dat barmhartigheid en vergeving alles te maken heeft met Gods liefde en trouw. God laat zijn hart spreken, keer op keer. God bekommert zich om ons, mensen. In de heilige Schrift wordt duidelijk dat God hart voor ons heeft.

Steeds opnieuw heeft het volk van God door zonde en gebrek aan liefde de band met de Heer verbroken. Maar het is God zelf die de mens in staat stelt om de relatie met Hem te behouden, door Gods barmhartigheid en vergeving. In de eerste lezing hoorden wij de profeet Sefanja daarom zeggen: door Zijn liefde maakte Hij u nieuw (Sefanja 3,17).

Maar dat is nog niet alles. God gaat nog verder in zijn liefde en barmhartigheid. God wordt mens in ons midden: in Jezus Christus zijn Zoon. Dat mogen we op Kerstmis gaan vieren: de menswording van God.

In het evangelie van vandaag roept Johannes de Doper de mensen op om hun leven opnieuw in te richten in het licht van het plan dat God met ons leven heeft: bekering.

Die oproep tot bekering geldt ieder van ons in zijn of haar eigen specifieke levensomstandigheden, getuige het evangelie van vandaag (Lc. 3, 1-6): rijken, armen, Schriftgeleerden, soldaten, jong en oud.



Door zijn oproep tot bekering, bereidt Johannes de Doper de mensen voor op de ontmoeting met Jezus Christus, Gods mens geworden Zoon. In Christus staat onze wereld oog in oog met Gods goedheid. Jezus zegt later tot zijn apostelen: wie Mij ziet, ziet de Vader (cf Joh. 14, 9).

Niet zonder reden heeft paus Franciscus bij de aankondiging van dit jaar van barmhartigheid al geschreven dat Jezus Christus het Gezicht is van Gods barmhartigheid: vultus misericordiae.

Het heilig jaar van barmhartigheid dat wij vandaag mogen beginnen, houdt ons gedurende een kleine twaalf maanden een spiegel voor.

Met paus Franciscus mogen wij onszelf de indringende gewetensvraag stellen: sta ik open voor de liefde van Christus? Geloof ik in Gods vergeving, durf ik te vragen om zijn barmhartigheid, heel bijzonder in het sacrament van boete en verzoening?

En dat is niet de enige vraag in het jaar van barmhartigheid. In het licht van het evangelie mogen wij ons mét paus Franciscus ook afvragen: staat mijn eigen leven als christen echt in het spoor van Gods barmhartigheid? Ben ik zelf in staat om te vergeven, in de geest van het Onze Vader: vergeef ons onze schuld zoals wij aan anderen hun schuld vergeven?

Broeders en zusters, als we dan toch kritisch nadenken in het licht van Gods barmhartigheid: laten wij ons ook persoonlijk raken door de nood van een medemens, dichtbij en ver weg? Is mijn antwoord concreet genoeg: in gedachte en gebed, in woord en daad?

Aan het begin van het jaar van barmhartigheid vraagt paus Franciscus dat ieder van ons zich met nieuw élan toelegt op de werken van Barmhartigheid, indachtig Jezus' woorden: Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht (cf Mt 25).

Broeders en zusters, thuis en hier in de basiliek. De heilige deur die vandaag is geopend, is niet alleen een teken van Jezus Christus die voor ieder van ons de deur is naar God de barmhartige Vader en het eeuwig leven (cf Joh. 10).

De open deur van het heilig jaar is tevens een indringende uitnodiging aan ons eigen adres, om de deur van ons hart niet gesloten te houden, maar opnieuw te openen: voor de vergeving van God, en voor een medemens in nood.

Ik wens u allen een heilig jaar toe, rijk aan barmhartigheid. Amen.