

HUIS VAN GEBED



beeld: Ramon Mangold

Ben je klaar voor een hernieuwde kennismaking?
Lees hier hoe een kerkgebouw is ingericht en wat
de betekenis daarvan is.



Foto's:

R. Mangold: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15
I. Bertens: 2, 13
J. Wouters: 6, 12
E. Jansons: 7
D. van Rosendaal: 16
Bisdom 's-Hertogenbosch: 11



1. ALTAAR

Een tafel doorgaans uit steen waaraan de priester de eucharistie viert. Veel kerken hebben een hoogaltaar voorin en een altaar meer in het centrum van de kerk. Vanaf dit laatste altaar viert de priester de eucharistie in aanwezigheid van de gelovigen.



2. TABERNAKEL

Kluisvormige kast waarin de communie wordt bewaard (de hosties). 'Tabernakel' is afgeleid van de tent die de Israëlieten meedroegen tijdens hun tocht door de woestijn, en waarin de stenen platen met de tien geboden stonden.



3. PRIESTERKOOR

Het gedeelte van het kerkgebouw waar het altaar staat. Hier speelt het centrale deel van de viering van de eucharistie zich af.



4. DOOPVONT

In veel kerken is een doopkappel te vinden nabij de ingang van de kerk. Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de Kerk, treedt iemand binnen in de geloofsgemeenschap, krijgt iemand deel aan het nieuwe leven van Christus: de kiem van het eeuwig leven.



5. MARIKAPEL

Maria is de moeder van Jezus en heeft een bijzondere plaats in de Kerk. Als we iets aan God willen vragen, kunnen we dat doen op voorspraak van Maria, we vragen of zij met ons daarvoor wil bidden. Veel mensen steken in de Mariakapel een kaarsje op.



9. KAARSEN

Brandende kaarsen op en rond het altaar zijn een symbool van God en Christus ("Ik ben het licht der wereld"). Kaarsen die wij zelf opsteken zijn een teken van ons gebed.



13. WIJWATER

Dit is gezegend water. Bij het in- en uitgaan van de kerk maken gelovigen een kruisteken met wijwater. Zij gedenken daarmee hun doopsel en hun verbondenheid met de Kerk en bidden om Gods bescherming.



6. AMBO

Vanaf deze lessenaar wordt in de liturgie voorgelezen uit de heilige Schrift (de Bijbel) en meestal ook gepreekt.



10. KRUISBEELD

Bij het altaar is een kruisbeeld, en ook elders in de kerk vind je kruisen of kruisbeelden met: INRI 'Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum' (Jezus van Nazaret, koning der Joden).



14. BIECHTSTOEL

In het sacrament van boete en verzoening (de biecht) kun je als gelovige ten overstaan van een priester je zonden belijden, in het vertrouwen dat God bereid is je opnieuw te vergeven. Biechten kan in de biechtstoel, of op een andere plek die je met de priester afsprekt.



7. GODSLAMP

Kaars of olielamp die altijd brandt voor of naast het tabernakel. Hiermee wordt aangegeven dat Jezus, de Zoon van God, daar aanwezig is in het sacrament.



11. SACRISTIE

In dit vertrek bekleden de priester en zijn assistenten zich met de liturgische gewaden. Zij begeven zich van hieruit naar de kerk voor de viering van de liturgie. De zorg voor de sacristie rust bij de koster.



15. WIEROOKVAT

Bij plechtige eucharistievieringen worden het evangelieboek, altaar en de aanwezigen bewierookt; in de paaswake ook de paaskaars en tijdens de uitvaart de overledene. De omhoog kringelende rook symboliseert de opstijgende gebeden. Wierook is gezegende rook van korreltjes hars die op een gloeiend kooltje worden verbrand in een wierookvat.



8. KRUISWEG

De Kruisweg is de lijdensweg die Jezus met zijn kruis ging, van de plaats waar Pontius Pilatus Hem ter dood veroordeelde, naar de plaats van de terechtstelling (Golgotha). In de Veertigdagentijd (de vasten) trekken gelovigen biddend langs de veertien kruiswegstaties.



12. ORGEL

Orgelmuziek wordt vooral gebruikt voor samenzang, om het zangkoor te begeleiden of dient als muzikale ondersteuning van een liturgische viering in de kerk.



16. GEDACHTENISKRUISJE

In veel kerken is er een speciale plaats waar overledenen worden herdacht door een kruisje met hun naam op te hangen. Op Allerzielen (2 november), de dag na Allerheiligen, herdenkt de rooms-katholieke kerk alle gestorvenen.

Sacramenten

In de vieringen van de sacramenten ontmoeten wij Jezus zelf. De sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus' Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. "De apostelen trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden" (Marcus 16, 20). De Katholieke Kerk kent zeven sacramenten.

Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het zuivert je van alle zonden die je met je meedraagt (erfzonde) of die je hebt gedaan, en geeft de kiem van eeuwig leven.

Eucharistie

In de eucharistie gedenkt de Kerk Christus' kruisdood en zijn verrijzenis. Jezus zegt: "Doet dit tot mijn gedachtenis" (1 Korintiërs 11, 24). 'Gedenken' betekent dat we Christus opnieuw in ons midden ontmoeten en ontvangen, hier en nu.

Vormsel

Het vormsel geeft de kracht van de Heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer.

Vergeving

Het sacrament van boete en verzoening biedt de gelegenheid om ten overstaan van een priester je zonden te belijden, in het vertrouwen dat de Heer bereid is je opnieuw te vergeven.

Ziekenzalving

In de ziekenzalving raakt Christus in kracht van de Heilige Geest de zieke aan en schenkt de nodige bijstand.

Wijdingssacrament

De dragers van het gewijde ambt zijn aangesteld om in Christus' Naam het geloof te verkondigen, de sacramenten te bedienen en herders en dienaars te zijn van de medegelovigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Huwelijk

De liefde en trouw in het huwelijk zijn beeld van de liefde van God voor zijn volk (verbond). Op grond van hun jawoord zijn man en vrouw geroepen om als gehuwden een levenslange wederzijdse band aan te gaan, al de dagen van hun leven.



Werken van BARMHARTIGHEID

De werken van barmhartigheid vinden hun oorsprong in het evangelie van Matteüs (Matteüs 25, 35-36), waar Jezus zegt: "Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht."

De hongerigen te eten geven

Dit is de activiteit van de kerkelijke caritas, die op eigentijdse wijze invulling geeft aan dit werk van barmhartigheid. Voedselbanken zijn hier ook een voorbeeld van.

Dorstigen te drinken geven

Dat betekent zowel armoede concreet bestrijden als de dorst naar rechtvaardigheid lessen. In beider zin heeft de armoedebestrijding een lange kerkelijke traditie.

De naakten kleden

Er zijn mensen die onvoldoende geld hebben om kleren voor zichzelf en hun kinderen te kopen. Naast andere organisaties is het de Vincentiusvereniging, die initiatieven ontplooit om te ondersteunen.

De doden begraven

Dat omvat alle zorg rond het overlijden van een dierbare. Deze zorg heeft in de parochies van oudsher veel aandacht.

De vreemdeling opnemen

Vreemdelingen zijn kwetsbare mensen. Dat was in de tijd van het Oude Testament al zo en ook nu in onze samenleving.

De zieken bezoeken

De meeste parochies kennen een werkgroep ziekenbezoek voor het bezoeken van zieken, thuis of in verpleeg- of ziekenhuis.

De gevangenen bezoeken

Het justitiepastoraat geeft pastorale zorg aan gevangenen. Ook zijn er initiatieven om ex-gevangenen te helpen opnieuw hun weg in de maatschappij te vinden.

Zorg voor de schepping

Paus Franciscus heeft voorgesteld om dit achtste werk van barmhartigheid toe te voegen, mede omdat de armen het eerst en het meest te lijden hebben onder de gevolgen van klimaatverandering.

