



Aan de gelovigen van het bisdom Rotterdam

zaaknummer:

Rotterdam, 8 januari 2019

onderwerp: Brief aan het begin van het Jaar van de  
Roepingen

In 2018 hebben we een bijzonder themajaar gehouden: het Jaar van Gebed. Veel parochies en parochiekernen hadden extra aandacht voor gebed, met verschillende initiatieven en activiteiten. Als bisschop ben ik daarvoor zeer dankbaar.

Het einde van het Jaar van Gebed betekent niet dat we kunnen stoppen met bidden. Integendeel, Jezus drukt ons juist op het hart om te volharden in gebed. Bidden is nodig om ons geloof te kunnen bewaren (cf Lucas 18, 6).

Als Kerk hebben we van de Heer de opdracht ontvangen om het geloof levend te houden. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uit te dragen in woord en daad. Dat vraagt dat we als Kerk steeds opnieuw zorg moeten hebben voor de vitaliteit en de diepgang van ons persoonlijk en ons gemeenschappelijk geloof.

Als Kerk hebben we de opdracht om geïnspireerd naar buiten te treden en naar anderen toe te gaan. We zijn geroepen om in ontmoeting en gesprek voortdurend de kans te benutten om te vertellen over de liefde van God. In en vanuit de Kerk heeft ieder van ons een missionaire taak. We zijn geroepen om het geloof, de hoop en de liefde die wij ontvangen hebben, niet alleen voor onszelf te houden maar daadwerkelijk uit te dragen.

Ieder van ons heeft een aandeel in die zendingsopdracht van de Kerk. Wat komt daarvan terecht in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven?

In de voorbije Advent klonk nog de indringende oproep: 'Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht [...] Heel de mensheid zal Gods redding zien' (Lucas 3, 4-6). God is mens geworden, Christus richt zich tot alle mensen van goede wil, zijn roepstem wil ieder hart bereiken.

In deze overtuiging richt ik mij tot alle gelovigen van het bisdom Rotterdam. Ik nodig u uit om mee te doen aan een nieuw diocesaan themajaar: het Jaar van de Roepingen.

Regelmatig is in de Nederlandse media aandacht voor onze Katholieke Kerk. Meerdere keren klinkt dan de vraag: waarom loopt het aantal katholieken zo terug, waarom gaan er minder mensen naar de kerk op zondag? Deze vraag laat mij en ook u niet zomaar los. Maar in 2019 zou ik de vraag willen omdraaien.

Als uw bisschop zou ik op een meer positieve manier twee vragen aan u willen stellen: (1) waarom gaat u/ga jij wél naar de kerk op zondag? en (2) waarom is het de moeite waard en belangrijk om naar de kerk te blijven gaan?

De eerste vraag doet een beroep op onze eigen geloofsbeleving: waarom gaan we eigenlijk? De tweede vraag roept ons op tot getuigenis: namelijk durven we aan anderen uit te leggen en kunnen we aan anderen laten zien dat het de moeite waard is om te geloven in God en ons in de kerk door de Heer te laten voeden?

Vandaag vieren we in de liturgie het feest van de Doop van de Heer. Voordat Jezus zijn verkondiging van het evangelie begint, stapt Hij in de rivier de Jordaan en laat zich dopen. Door de doop van Johannes de Doper te vragen en te ondergaan, is Jezus nog méér naast ons komen staan, om ons te steunen en te helpen.

Ik nodig u uit om vandaag op het feest van de Doop van de Heer, ook een moment aan uw eigen doop te denken. Op uitnodiging van de Heer immers hebben wij als kind of als volwassene het doopsel ontvangen 'in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest'. Door het sacrament van de doop zijn wij verbonden met de levende Heer, en door de doop maken wij deel uit van de Kerk, het lichaam van Christus, geroepen om een netwerk van geloof en liefde te zijn in de realiteit van de wereld van vandaag.

Zijn we in staat om ons geloof te bewaren als een kostbare schat, en hebben wij de moed om de rijkdom van Jezus' blijde boodschap door te geven aan andere mensen en aan nieuwe generaties?

Het jaar 2019 is pas begonnen, kerkbalans is nog niet van start gegaan. Als bisschop nodig ik u uit om in de loop van dit kalenderjaar aandacht te hebben voor het Jaar van de Roepingen, om bisdombreed stil te staan bij de roeping die we van de Heer ontvangen hebben, als gemeenschap en persoonlijk.

Vandaag op het feest van de Doop van de Heer sluiten wij de Kersttijd af. Laten we bidden dat we in ons hart steeds ruimte maken en vinden voor Christus, opdat de Heer onze woorden en daden blijft inspireren en leiden, en wij elkaar stimuleren en steunen in onze gemeenschappelijke en persoonlijke roeping ten dienste van de Kerk als een netwerk van liefde.

Graag vraag ik uw gelovige aandacht voor het Jaar van de Roepingen om uiteindelijk samen en persoonlijk van harte te kunnen zeggen: Heer, hier ben ik.

+ J. van den Hende  
Bisschop van Rotterdam