

Bidden om dienstbaarheid en volharding

“Als we in gebed aan de Heer om dienstbaarheid en volharding vragen, dan mogen we op de eerste plaats kijken naar Jezus zelf, die de Heer is en die ons roept en bijeenbrengt, die ons leven deelt, Gods Zoon die in onze wereld is gekomen (cf. Johannes 3, 16-17; 1 Johannes 4, 9). Jezus wast de voeten van de leerlingen bij het laatste avondmaal en is dienstbaar tot het uiterste toe. Dat komt nog vóór een lange actielijst; waar je nodig bent, de handen uit de mouwen steekt en helpt. En bij volharding denken we misschien vooral aan zaken als: het moeilijk hebben, het druk hebben, doordoen en doorduwen”, zegt Mgr. J. van den Hende.

“Jezus is Heer en leraar, maar ook iemand die dienaar is.” Dat onderstreept ook de parabel over de heer die zijn dienaars bij zijn komst wakende vindt (Lucas 12, 35-44): “Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om hen te bedienen.”

“Laten we onze blik en ons hart helder houden. Het gebed helpt om te zien waar nood is, waar een vraag aan ons wordt gesteld en om te zien dat de Heer ons voortdurend wil bemoedigen en tot hulp wil zijn.”



Foto's: Peter van Mulken, Ramon Mangold en Jan Peeters / KN

Steun ons en word donateur

Priesters en diakens vormen op Vronesteyn is een gezamenlijke zorg van heel ons bisdom. De vitaliteit van de Kerk in het bisdom Rotterdam hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van priesters en diakens ten dienste van allen in de Kerk. Het is nodig om hen vorming en opleiding te geven die passen bij dit bijzondere dienstwerk. De kosten hiervoor zijn hoog. Deze bedragen voor studie, personeel en onderhoud van het huis € 180.000 per jaar.

Gebedskaart

Bij rector W. Broeders kunt u de gebedskaart 'Gebeden om roepingen' aanvragen en zo met vele anderen, in parochie of privé, meebidden om roepingen in deze tijd.



Gift

Ook uw gift is zeer welkom. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u te kunnen bedanken, te informeren en om u uit te nodigen bij speciale bijeenkomsten van Vronesteyn, zoals bijvoorbeeld een wijding of een donateursdag.



Priester- en diakenopleiding Vronesteyn

Park Vronesteyn 14 • 2271 HS Voorburg
070 - 3873804 • www.vronesteyn.nl

Rector Broeders

06 - 27140117 • w.broeders@bisdomrotterdam.nl

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn



verstaan, omdat zij in diepe verbondenheid met God leefde. In de stilte van haar hart verstond zij de stem van God. Wij mogen in navolging van Maria biddende mensen zijn.

Kapel

Dagelijks bidden de studenten met de rector in de kapel, viëren samen de eucharistie en knielen in aanbidding neer voor het sacrament van de eucharistie. Zo wordt er intens gebeden voor de intenties en de noden van onze Kerk en ons bisdom. Daar hoort u ook bij!

Jaar van gebed

Op onze bedevaart naar Rome kondigde onze bisschop het jaar van gebed aan: “We mogen ons uitgenodigd weten om te bidden en vele anderen tot gebed uit te nodigen.” In onze gezamenlijke verantwoordelijkheid vraag ik u met heel uw hart te bidden voor onze diaken- en priesteropleiding Vronesteyn.

Maria ons voorbeeld

“Mij geschiede naar uw woord”, zei Maria. Zij heeft haar roeping

Uitnodiging

Mag ik u vragen om drie minuten per dag te bidden voor Vronesteyn. “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Matteüs 9, 37-38). Dat wij biddende mensen mogen zijn.

W.P.L. Broeders
Rector Vronesteyn

Studiejaar 2017 / 2018



Vorming en studie

De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor menselijke, geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. In Vronesteyn is aandacht voor de gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie, gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met mensen vanuit Kerk en samenleving, geloofsgesprekken en stilte. Het belang van vorming is het bereiken van een daadwerkelijke groei in de relatie met God en medemens.

Naast de vorming is de studie noodzakelijk om te groeien als mens in geloof en je te bekwamen in het pastoraat. Vronesteyn werkt hierin samen met het Seminarie Bovendonk te Hoeven, de Tilburg School of Catholic Theology, locatie Utrecht, en met het Bischöfliches Seminar St. Willibald te Eichstätt.

Vronesteyn wordt geleid door rector Walter Broeders als bisschoppelijk gedelegeerde voor de priesteropleiding. De staf bestaat uit rector Walter Broeders, spiritueel Michel Hagen, pastoor Rochus Franken (2e spiritueel) en mevrouw Liesbeth Stalmeier (studiebegeleider). Zij worden daarin bijgestaan door de mensen van de huishouding. Dit studiejaar zijn er 6 priesterstudenten en 7 diakenkandidaten.



**Transeunt diaken
Daan Huntjens**

Jezus zegt: "Waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn." Of je als diaken aan het altaar assisteert, een zieke bezoekt of een rouwende bijstaat, catechese geeft of psalmen bidt: steeds is Hij er.



**Permanent diaken
Peter Winnubst**

De diaken is de bemiddelaar van het Koninkrijk Gods. Hij staat tussen eenieder in, als verbindingsman, de bruggenbouwer tussen Kerk en mens.



Dies

Vronesteyn vierde op 2 oktober zijn 29-jarig bestaan. Dit jaar sprak abt Henry Vesseur o.s.b. in de Dieslezing over 'bidden zonder ophouden' (1 Tessalonicenzen 5, 17) en legde uit dat gewijde bedienaren een specifieke taak hebben om het gebed te bidden, maar dat het tevens een gemeenschappelijke taak van de Kerk is.

Oriëntatiedag

De Oriëntatiedag is op zondag 25 februari 2018 en biedt gelegenheid tot:

- kennismaking en oriëntatie,
- gesprek met zorg voor de keuze.

De duur van de priesteropleiding is 6/7 jaar.

De duur van de diakenopleiding is 6 jaar.

Samen bidden om nieuwe priesters en diakens op uitnodiging van de Heer

Jezus zegt in het evangelie: "Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken." De Kerk moet voortdurend verbonden blijven met Christus. Jezus zegt heel direct: "los van Mij kunt gij niets" (Johannes 15, 5). Meerdere Bijbelse beelden laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer: de Kerk als lichaam met vele ledematen en Christus als hoofd (1 Korintiërs 12, 1-11); de Kerk als bouwwerk van

levende stenen met de Heer als hoeksteen (1 Petrus 2, 4-5). De Kerk als netwerk van liefde want Jezus zegt: "Blijft in mijn liefde" (Johannes 15, 9b). De Kerk als netwerk van liefde kan alleen bestaan door Hem en met Hem en in Hem.



Daarom bidden wij in verbondenheid met Christus om nieuwe priesters en diakens. Jezus zelf roept ons daartoe op: "vraagt om nieuwe arbeiders voor de oogst" (Lucas 10, 2). We mogen vertrouwen hebben dat ons bidden om roeping niet zonder vruchten zal zijn. Priesters en diakens staan ten dienste van het geloofsleven

van alle gedoopten in de Kerk: in de uitoefening van hun ambt in Christus' Naam dragen priesters en diakens concreet bij aan de opbouw van de Kerk als netwerk van liefde.

Ook aanhoudend bidden om roeping is opbouwwerk.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam