



Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers
en alle andere gelovigen in het bisdom Rotterdam,

Rotterdam, 22 januari 2020

Zondag 26 januari aanstaande is de derde zondag door het jaar. Op deze derde zondag zal er voortaan wereldwijd in het liturgisch jaar extra aandacht worden gevraagd voor het Woord van God. Paus Franciscus nam het initiatief om jaarlijks deze zondag van het Woord van God te gaan houden.

De aanleiding en de bedoeling van de zondag van het Woord van God worden door de paus uiteengezet in zijn apostolische brief *Aperuit Illis*, gepubliceerd op 30 september 2019, de sterfdag van de heilige schriftgeleerde Hieronymus.

Inmiddels is de Nederlandse vertaling van de apostolische brief *Aperuit Illis* beschikbaar. Zie onder meer bisdomrotterdam.nl en rkkerk.nl. Paus Franciscus wijst in zijn brief op de ontmoeting van de Emmausgangers met de verzen Heer, wanneer Hij de schriften voor hen opent en hun ogen: *Aperuit Illis*.

Met nadruk schrijft paus Franciscus dat de aandacht voor het Woord van God zich niet mag beperken tot één zondag. De jaarlijkse zondag van het Woord van God ontslaat ons niet van de opdracht om als leerlingen van Christus iedere dag opnieuw te putten uit het Woord van God.

Het Tweede Vaticaans Concilie beschouwt het Woord van God als een schatkamer die we als gelovige mensen telkens opnieuw moeten openen, opdat we door het Woord van God worden geraakt en aangesproken, zodanig dat dit Woord ons gelovig leven blijft voeden, waar het gaat om ons gebed en om ontvankelijk te zijn voor de roepstem van de Heer.

In ons bisdom zijn in de afgelopen jaren meerdere themajaren gehouden, o.a. het Jaar van Gebed (2018) en het Jaar van de Roepingen (2019). Deze jaren zijn vruchtbaar gebleken. In menige parochie is er sinds het Jaar van Gebed een grotere toelegerbaar op het bidden, en het Jaar van de Roepingen heeft het gelovig besef versterkt dat ieder mens geroepen wordt door de Heer, dat God vanaf de moederschoot een dialoog aangaat met ieder van ons.

Aangezien een themajaar voor de parochies en voor het bisdom als geheel vruchtbaar is, én omdat aandacht en eerbied voor het Woord van God niet tot één zondag beperkt kan worden, zullen we in 2020 in ons bisdom Rotterdam een themajaar houden gewijd aan het Woord van God.

Inmiddels heeft de Katholieke Bijbelstichting een speciale uitgave gepubliceerd getiteld 'Jaar van het Woord 2020'. Het boekje biedt voor iedere dag een vers uit het lectionarium, voorzien van een korte overweging en een gebed.

Ik nodig u van harte uit om in het jaar 2020 vanaf zondag 26 januari bijzondere aandacht te hebben voor het Woord van God.

In het kader van het Jaar van het Woord van God zullen we in ons bisdom meerdere initiatieven en activiteiten ontplooiën en aanbieden, zowel op diocesaan niveau alsook voor de afzonderlijke parochies en geloofsgemeenschappen.

Wanneer we spreken over het Woord van God, dan gaat het niet alleen over de Heilige Schrift maar ook over de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God. Het is daarom dat het jaar van het Woord van God in ons bisdom niet eindigt op 30 september, de 1600e sterfdag van de heilige Hieronymus, maar uitmondt in het hoogfeest van Kerstmis.

“Gods Woord herinnert voortdurend aan de barmhartige liefde van de Vader, die zijn kinderen vraagt om in liefde te leven. Het leven van Jezus is de volledige en volmaakte uitdrukking van deze goddelijke liefde, die niets voor zichzelf houdt, maar zichzelf aan allen aanbiedt zonder reserves”, schrijft paus Franciscus in *Aperuit Illis* (13) en hij geeft aan dat hij al aan het eind van het Heilig Jaar van Barmhartigheid (2016) nadacht over een zondag geheel gewijd aan Gods Woord.

Op korte termijn zal ik u nader en concreter informeren over de initiatieven en activiteiten in het kader van het diocesane Jaar van het Woord van God.

In gebed verbonden,

+ J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam