



Drie artikelen over nalaten aan de parochie voor publicatie in uw parochieblad en op de parochiewebsite

Hieronder vindt u drie artikelen **over** nalaten aan de parochie. Het bisdom Rotterdam stelt deze beschikbaar aan parochies voor parochiebladen en parochiewebsites. Het doel van de korte artikelen is om meer bekendheid te geven aan het onderwerp 'Nalaten aan de parochie' en het bespreekbaar te maken. Parochianen bepalen zelf of en wanneer zij hierover meer informatie willen.

In 2019 verscheen bij het bisdom Rotterdam materiaal voor parochies om het onderwerp 'nalaten' onder de aandacht te brengen bij parochianen. In de onderstaande artikelen wordt verwezen naar de brochure 'Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard'. Voor parochiebesturen is verder een 'Handleiding nalatenschappen' beschikbaar. Deze wijst op een groeiende openheid over de laatste levensfase en geldzaken. De ervaring leert dat schroom om te beginnen over geven via het testament niet nodig is, wanneer we maar de juiste toon, bewoordingen en situatie vinden.

Parochianen beslissen altijd zelf of de informatie voor hen relevant is.

Als redactie van uw parochieblad en/of -website kunt u de artikelen overnemen. De artikelen zijn zo geschreven dat ze in elke parochie toepasbaar zijn. Wilt u nog iets aanvullen of aanpassen om het meer aan te laten sluiten op de eigen situatie van de parochie, dan kan dat. Hieronder vindt u nog enkele tips voor publicatie. Redacties kunnen zelf inplannen met welke frequentie zij de artikelen publiceren.

Tips voor publicatie:

- Maak een planning voor de artikelen
- Houd bij publicatie dezelfde volgorde aan als in dit document
- Wanneer u een artikel plaatst in het parochieblad, plaats dit dan ook op de website, zodat parochianen het bericht online terug kunnen vinden
- Breng in het artikel op de parochiewebsite een link aan naar een webpagina waarop meer informatie te vinden is
- Plaats een passende foto bij het artikel (vraag deze eventueel op via persencommunicatie@bisdomrotterdam.nl)

De 'Handleiding Nalatenschappen' is op aanvraag beschikbaar via economaat@bisdomrotterdam.nl
Kijk voor meer informatie op: bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk

Heeft u zelf geen passende foto's dan zijn dit foto's die het bisdom voor u beschikbaar heeft:



Nalatschappen beelden_BisdromRotterdam (1)



Nalatschappen beelden_BisdromRotterdam (2)



Nalatschappen beelden_BisdromRotterdam (3)



Nalatschappen beelden_BisdromRotterdam (4)



Nalatschappen beelden_BisdromRotterdam (5)



Nalatschappen beelden_BisdromRotterdam (6)



Nalatschappen beelden_BisdromRotterdam (7)

Gebruik de QR-code voor de brochure 'Nalaten aan het netwerk van liefde':



Brochure



QR-code

Artikel 1/3

Voor parochiebladen en parochiewebsites

Nalaten aan een goed doel

Denkt u er weleens aan wat u bij overlijden wilt nalaten? En wie er mag bepalen over uw nalatenschap? Of heeft u dit al geregeld bij een notaris?

Het nadenken over een nalatenschap is belangrijk, het gaat immers om een vermogen dat dikwijls een leven lang is opgebouwd. Daarom besluiten veel mensen vast te laten leggen wat er bij overlijden met dat vermogen moet gebeuren. Het schenken aan een goed doel wordt daarbij vaak als optie genoemd. Zodat het doel waar diegene tijdens het leven betrokken bij was, een financieel steuntje in de rug krijgt om door te gaan met het goede werk. Uw steun is immers hun toekomst.

Het vastleggen van een nalatenschap aan een goed doel kan alleen door middel van een testament dat is opgesteld door een notaris. Een zelfgeschreven verklaring (codicil) wordt niet als rechtsgeldig gezien. Het nalaten aan een goed doel kan op twee manieren: door de organisatie als erfgenaam in het testament mee te nemen of via een legaat. Bij het eerste heeft het goede doel recht op (een deel van) de nalatenschap. Bij een legaat gaat het om een vast bedrag of een van te voren bepaald (waardevol) voorwerp.

John Bakker, econoom van het bisdom Rotterdam: "Er zijn verschillende redenen waarom iemand wil nalaten aan een goed doel, zoals het steunen van de missie. Voor een organisatie zoals de Kerk is het altijd fijn om een nalatenschap te ontvangen. Zo kan al het goede werk worden voortgezet én hoeft er geen erfbelasting over het bedrag te worden betaald." Goede doelen met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status hoeven over een ontvangen erfdeel of legaat geen belasting te betalen. Daarmee kan het hele bedrag worden ingezet voor het doel van de gekozen organisatie.

Ook onze parochie is een ANBI en kan worden opgenomen in testamenten. Heeft u hier vragen over of behoefte aan een gesprek over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met xxxxx via xxxxx. U kunt daarnaast ook altijd een gesprek met een notaris aanvragen. Over nalaten aan de parochie is meer te lezen in de brochure 'Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard'. De brochure is te vinden op de website van het bisdom Rotterdam of aan te vragen bij het secretariaat van uw parochie. Lees meer over nalaten aan de kerk op bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk of scan met uw smartphone de QR-code bij dit artikel.

Artikel 2/3

Voor parochiebladen en parochiewebsites

Nalaten aan de parochie is een daad van liefde

Wist u dat...

- u naast uw dierbaren ook de parochie kunt opnemen in uw testament?
- de parochie over ontvangen nalatenschappen géén belasting hoeft te betalen?
- uw vermogen daarom dus 100% wordt geïnvesteerd in de Kerk als netwerk van liefde?

Nalaten aan de Kerk is nalaten aan het netwerk van liefde rond Christus. Het geven bij leven, zoals via Actie Kerkbalans, is een belangrijke bijdrage aan het kerkelijke leven nu. Het geven bij nalatenschap is een bijdrage voor de toekomst. De Kerk inspireert graag met Gods boodschap van liefde óók de generaties die na ons komen.

Investeren in de Kerk is hard nodig, we moeten blijven investeren in het opbouwen van een netwerk van liefde. Zo kan de Kerk ook anderen blijven helpen, denk aan het inzamelen van eten en kleding voor hulpbehoevenden en mensen in ontwikkelingslanden. Deze gelovige en sociale inzet is onderdeel van ons als Kerk.

“Het netwerk van liefde is wereldwijd met elkaar verbonden”, zegt bisschop Van den Hende. “We zijn samen Kerk, nu en in de toekomst. De liefde van Christus spoort ons aan (2 Korintiërs 5,14). Nalaten aan uw parochie is daarom het overwegen meer dan waard. Want ook daarmee draagt u bij aan het netwerk van liefde.”

Heeft u vragen of behoefte aan een gesprek over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met xxxxx via xxxxx. U kunt daarnaast ook altijd een gesprek met een notaris aanvragen. Over nalaten aan de parochie is meer te lezen in de brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard’. De brochure is te vinden op de website van het bisdom Rotterdam of aan te vragen bij het secretariaat van uw parochie. Lees meer over nalaten aan de kerk op bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk of scan met uw smartphone de QR-code bij dit artikel.

Artikel 3/3

Voor parochiebladen en parochiewebsites

Nalaten aan de parochie is tijdig actie ondernemen

Wanneer u besluit om (een deel van) uw nalatenschap aan de parochie na te laten, dan is het nodig om daar tijdens uw leven al actie op te ondernemen. Het vastleggen van een nalatenschap aan een goed doel zoals de Kerk kan namelijk alleen door middel van een testament dat bij leven is opgesteld door een notaris.

Als u al precies weet wat u wilt schenken, dan is het een kwestie van dit legaat vast laten leggen in een testament bij de notaris. Als u er nog niet over uit bent, kunt u eens met xxxxx van onze parochie van gedachten wisselen. Dit gesprek is altijd vrijblijvend, u zit nergens aan vast.

Nico Maagdenberg ontvangt als penningmeester van de H. Theresia van Ávila Parochie in de Drechtsteden af en toe een legaat. "Ik word dan benaderd door een notaris die mij vertelt dat een overleden parochiaan de parochie als begunstigde in het testament heeft opgevoerd. Soms is dat een bedrag voor een locatie en soms is dat een vrij bedrag."

Vaak gaan er vele jaren voorbij na het opstellen van een testament. Dus kan het gebeuren dat er legaten binnenkomen die specifiek voor een inmiddels aan de eredienst onttrokken kerk zijn. Daarom is zijn tip: maak een legaat zo 'open' mogelijk. "Ik heb zo'n aan een locatie gebonden legaat een keer gehad, dat was een lastige situatie. Ik ben toen terug gegaan naar de notaris en die moest vervolgens met de erven overleggen of het bedrag naar de 'algemene' parochie mocht. Het betreffende gebouw was immers gesloten." Dat was in dit geval geen probleem.

Een richtbedrag voor een legaat vindt Maagdenberg moeilijk te geven, "je kunt immers niet in iemands portemonnee kijken." Bovendien kan de betrokkenheid van de ene parochiaan bij de geloofsgemeenschap heel anders dan die van een andere parochiaan zijn. "Sommige parochianen hebben een hele sterke binding met de kerk waar ze zijn getrouwd, waar de kinderen zijn gedoopt en de Heilige Communie hebben gedaan. Dan zien we vaak dat mensen willen dat die continuïteit in het geloofsleven in hun stad of dorp blijft en ze daarom schenken."

Denkt u na over een nalatenschap voor de parochie? Dan kunt u contact opnemen met xxxxx via xxxxx. U kunt daarnaast ook altijd een gesprek met een notaris aanvragen. Over nalaten aan de parochie is meer te lezen in de brochure 'Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard'. De brochure is te vinden op de website van het bisdom Rotterdam of aan te vragen bij het secretariaat van uw parochie. Lees meer over nalaten aan de kerk op bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk of scan met uw smartphone de QR-code bij dit artikel.