

DRAAI AAN DE SCHIJF en ga in gesprek

Een drievoudige opdracht

Het wezen van de Kerk drukt zich uit in een drievoudige opdracht: 1) verkondiging van Christus, het Woord van God, 2) de viering van de sacramenten, 3) het dienstwerk van de liefde.

Communio, participatio, missio

De kernwoorden van de bisschoppensynode 2023 zijn: communio, participatio, missio. Als gelovigen zijn we door God met Hem en met elkaar verbonden (communio). We worden geroepen om persoonlijk en als gemeenschap actief een bijdrage te leveren (participatio). God nodigt ons uit om in de wereld te getuigen in woord en daad van zijn liefde (missio).

De drie aspecten van de opdracht van de Kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen één geheel. Draai aan de schijf en pas ze toe op de kernwoorden van de bisschoppensynode 2023.

Met welk deel van de opdracht ben je het meest vertrouwd en waar kun je nog in groeien?

De drie aspecten zijn nauw verbonden met de thema's die de Nederlandse bisschoppen specifiek hebben uitgekozen voor bespreking in de diocesane fase van de bisschoppensynode 2023: vieren, medeverantwoordelijk voor missie, dialoog in Kerk en samenleving.



DE KERK IS EEN NETWERK VAN LIEFDE

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) spreekt over de Kerk als het volk van God dat onderweg is. "Het 'samen op weg zijn' [als Kerk] is alleen mogelijk als het gebaseerd is op het gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie" (Voorbereidingsdocument voor de bisschoppensynode oktober 2023). De Kerk is een netwerk van liefde. Drie bijbelse beelden brengen dat goed tot uitdrukking.

- "Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets" (Johannes 15, 5).
- "Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus" (1 Korintiërs 12, 12).
- "Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel" (1 Petrus 2, 5).



WE VERKONDIGEN DE GEKRUISIGDE EN VERREZEN CHRISTUS

Wanneer we spreken over het Woord van God dan gaat het over de Heilige Schrift (de Bijbel) en vooral over de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God.

- "Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond" (Johannes 1, 14).
- "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb" (Matteüs 28, 19-20).
- "Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid" (1 Korintiërs 1, 23).



BRON VAN LIEFDE

Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus' Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. We vieren de sacramenten in kracht van de heilige Geest. Het is de Heer die ons in de sacramenten nabij komt en aanraakt. In de vieringen van de sacramenten ontmoeten wij Jezus zelf. De eucharistie is bron en hoogtepunt.

- De zeven sacramenten zijn: de doop, het vormsel, de eucharistie, de ziekenzalving, het sacrament van boete en verzoening, het huwelijk en de wijding.
- "Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zeide: 'Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.' Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: 'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis'" (1 Korintiërs 11, 23-26).



OPBOUW VAN EEN BESCHAVING VAN LIEFDE

Jezus zegt in het evangelie: "Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven" (Matteüs 25, 35-36). Er zijn zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. Paus Franciscus heeft voorgesteld daar de zorg voor de schepping aan toe te voegen. Daarnaast kent de Kerk geestelijke werken van barmhartigheid, zoals de bedroefden troosten en voor elkaar bidden.

- "Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden" (Johannes 15, 9.12-13).
- "Het doopsel ('sacramentum fidei') gaat aan de eucharistie ('sacramentum caritatis') vooraf, maar is erop gericht, want de eucharistie is de volheid van de christelijke weg. Op dezelfde wijze gaat het geloof vooraf aan de liefde, maar het geloof is alleen maar echt, als het door de liefde wordt bekroond" (paus Benedictus XVI, Vastenboodschap 2013).
- "In de avond van het leven zult u geoordeeld worden overeenkomstig uw liefde" (Johannes van het Kruis, geciteerd door paus Franciscus in Misericordiae vultus 15).