

Zes artikelen voor de actie Kerkbalans voor publicatie in uw parochieblad en op de parochiewebsite

Hieronder vindt u zes artikelen over de actie Kerkbalans die het bisdom Rotterdam beschikbaar stelt aan parochies om te plaatsen in parochiebladen en op parochiewebsites. Het doel van de artikelen is om de actie Kerkbalans onder de aandacht te brengen bij parochianen en hen te vragen om een bijdrage voor de kerk.

Als redactie van uw parochieblad en/of -website kunt u de artikelen overnemen. De artikelen zijn zo geschreven dat ze in elke parochie toepasbaar zijn. Wilt u nog iets aanvullen of aanpassen om het meer aan te laten sluiten op de eigen situatie van de parochie, dan kan dat. Hieronder vindt u nog enkele tips voor publicatie. Redacties kunnen zelf inplannen met welke frequentie zij de artikelen publiceren.

Tips voor publicatie:

- Plan de artikelen vooraf in. Om de actie Kerkbalans onder de aandacht te brengen bij parochianen, is het raadzaam om in aanloop naar het start- of inluidmoment op 18 januari 2020, maandelijks een artikel te publiceren, alsook vlak na de actieperiode. U zou in september kunnen beginnen met het eerste artikel. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de frequentie waarin uw parochieblad of (digitale) nieuwsbrief verschijnt.
- Houd bij publicatie dezelfde volgorde aan als in dit document.
- Wanneer u een artikel plaatst in het parochieblad, plaats dan hetzelfde artikel ook op de website, zodat parochianen het bericht online terug kunnen vinden. Stem dit als redacties van het parochieblad en de website onderling af.
- Breng in het artikel op de parochiewebsite een link aan naar een webpagina waarop parochianen meer informatie kunnen vinden over hoe zij een donatie kunnen doen aan uw parochie. Voeg eventueel onderaan het artikel specifieke informatie toe over doneren aan uw eigen parochie.
- Plaats een mooie foto bij het artikel. Het bisdom Rotterdam stelt enkele foto's hiervoor beschikbaar die u vrij mag gebruiken. Wilt u deze foto's ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: bureau@bisdomrotterdam.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.bisdomrotterdam.nl/kerkbalans

Artikel 1/6 (september)

Geef voor uw kerk zodat die kan blijven geven aan anderen

Jezus roept ons in het evangelie op tot naastenliefde, zoals de hongerigen eten geven en de zieken bezoeken (vgl. Matteüs 25). De parochie is een plek van waaruit deze daden van liefde gebeuren. Het pastoraal team en vrijwilligers trekken erop uit om een bezoek te brengen aan zieken, eenzamen of mensen in nood. Met hun luisterend oor of praktische hulp, maken zij een verschil in het leven van anderen. Door mee te doen met de actie Kerkbalans biedt u de nodige financiële ondersteuning voor uw kerk, zodat die kan blijven geven aan anderen.

Vanuit de eucharistie ontvangen wij allemaal de inspiratie om de liefde van het evangelie te verspreiden in woord en daad. De kerk als plek van stilte en gebed is geen kwestie van ontsnappen aan de wereld, zegt ook paus Franciscus in zijn schrijven over de roeping tot heiligheid. Ons bidden en vieren als Kerk is juist verbonden met heel ons leven als christen in een samenleving die soms hard en kil kan zijn. Aangespoord door het evangelie kunnen wij een verschil maken.

In tegenstelling tot wat velen denken, krijgt de kerk geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Hebt u dit jaar een toezegging gedaan, maar het bedrag nog niet overgemaakt? Dat kan nog steeds. Uw bijdrage is zeer welkom, groot of klein.

Parochianen doneren bij actie Kerkbalans regelmatig via een overeenkomst

Regelmatig maken parochianen gebruik van een overeenkomst voor hun financiële steun aan de kerk. Dat is een goede ontwikkeling, want het levert een fiscaal voordeel op. Wilt u ook overwegen een overeenkomst af te sluiten voor de actie Kerkbalans? U helpt de parochie ermee! Hieronder vindt u een uitleg over de voordelen en hoe het werkt.

De parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer u periodiek geeft en dat laat vastleggen in een overeenkomst tussen u als gever, en de parochie als ANBI, is uw gift fiscaal volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zo een overeenkomst met de parochie is eenvoudig te regelen. Het precieze fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en van uw inkomen. In praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa €12,50 per maand de moeite lonen. Via www.berekenhet.nl kunt u dit uitrekenen. Het levert de parochie pas voordeel op wanneer u als gever het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de parochie.

Uw gift is een periodieke gift als:

- de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
- de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
- de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
- de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling;
- de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever bijvoorbeeld onverhoopt werkloos wordt of door andere omstandigheden niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

Overeenkomst afsluiten

Hebt u nog vragen, of wilt u graag een overeenkomst met de parochie afsluiten? Neem dan contact op met het secretariaat van de parochie. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.

Actie Kerkbalans: Geven aan levende stenen

Het kerkgebouw is de plek waar we als gemeenschap op zondag en op belangrijke momenten in ons leven vieren. Denk bijvoorbeeld aan het sacrament van het huwelijk, de doop van een kind of bij een uitvaart. De apostel Petrus spreekt over de gelovige gemeenschap als levende stenen die de verbinding met elkaar aangaan. Die zich 'voegen' in de bouw van de geestelijke tempel (cf 1 Petrus 2, 4-5).

Wij, als parochianen, zijn die levende stenen. De kerk is de plek van waaruit we het evangelie ontvangen en in praktijk brengen in ons leven, of dat nu groots is of klein. Zo bouwen we samen, als netwerk van liefde, aan een beschaving van liefde. Door uw bijdrage aan de actie Kerkbalans, draagt u bij aan een betere balans in onze samenleving.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.

40.000 vrijwilligers aan de slag voor actie Kerkbalans

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke geloofsgemeenschap. Al deze vrijwilligers gaan het commitment aan en zetten zich in voor de kerk, want ook de kerk heeft de nodige financiële verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de rekeningen voor energie en onderhoud, en ook het loon voor het pastoraal team.

Uw financieel commitment bij de actie Kerkbalans is belangrijk om als kerk actief te zijn en te blijven. Een plek waar iedereen altijd terecht kan. Wilt u alvast nadenken over uw gift aan de kerk voor komend jaar? Laat de hoogte van uw gift via een toezegging aan uw parochie weten tijdens de actieperiode van Kerkbalans. Toezeggingen helpen het huishoudboekje van uw kerk op orde te houden.

De actie Kerkbalans gaat op 18 januari 2020 van start. Uw gift is meer dan welkom. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe dan mee met de actie Kerkbalans. Handig is de automatische bijdrage per kwartaal of maand. Dat kunt u eenvoudig regelen met uw eigen internetbankieren. Door uw gift kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.

Actie Kerkbalans: Geef voor God

De (meer)waarde van de Kerk wordt zichtbaar waar mensen God ontmoeten tijdens inspirerende vieringen en omzien naar elkaar vanuit de liefde die wij van God ontvangen. Eigenlijk is de waarde van de Kerk niet in geld uit te drukken. Misschien is het juist daarom dat de actie Kerkbalans onmisbaar is voor de materiële voortgang van wat de Kerk en het geloof zo waardevol maakt. Het geloof dat we niet alleen voor onszelf mogen houden, maar waarvan we samen de dragers en verspreiders zijn.

Zo raakt Kerkbalans ook aan onze roeping als christenen. Deelname aan de actie Kerkbalans is een gift aan de kerk als gemeenschap van gelovigen die geïnspireerd door het evangelie, daden van liefde doen. Door het kerkgebouw te bezoeken worden we gevoelig voor de liefde van God, waarna we die liefde naar buiten toe mogen uitdragen. Hoe groot of klein ook. Een gift aan de kerk is daarmee een gift aan God! U doet dit jaar toch ook mee?

De actie Kerkbalans voor komend jaar gaat 18 januari van start. Uw gift is meer dan welkom. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe dan mee met de actie Kerkbalans. U kunt uw toezegging doorgeven aan het secretariaat. Handig is de automatische bijdrage per kwartaal of maand. Dat kunt u eenvoudig regelen met uw eigen internetbankieren. Door uw gift kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.

Actie Kerkbalans: Geven van je gaven

Met onze gaven en talenten mogen we bijdragen aan de opbouw van het koninkrijk van God, ieder vanuit zijn eigen plek en mogelijkheden. Deze gaven en talenten hebben we van God gekregen. Daar mogen we ook iets van teruggeven. In de Schrift lezen we hoe Jezus Zacheüs prijst als hij belooft 50% van zijn bezit te geven aan de armen (vlg. Luc 19,9-10), evenals de arme weduwe die alles wat zij bezat gaf (Mc 12,43, Luc 21,3). Daar mogen wij ons bij aansluiten met onze gift voor de Kerk bij de actie Kerkbalans.

De actie Kerkbalans is van start gegaan. Uw gift is meer dan welkom. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe dan mee met de actie Kerkbalans. U kunt uw toezegging doorgeven aan het secretariaat. Handig is de automatische bijdrage per kwartaal of maand. Dat kunt u eenvoudig regelen met uw eigen internetbankieren. Door uw gift kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.