



Scan de QR-code en breng
deze kerststal tot leven!



In 2023 is het met Kerstmis precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het stadje Greccio een levende kerststal liet inrichten. Zelf herinner ik mij uit mijn jeugd een romantische kerststal thuis. Een houten frame met een rieten dak, en op de achtergrond een geschilderd tafereel van Bethlehem op afstand. Tegelijkertijd is het bepaald geen romantisch beeld. God die mens wordt, die zich klein maakt om ons leven te delen, moet meemaken dat zijn geboorte niet te midden van de mensen is in de bewoonde wereld van Bethlehem, maar op een eenzame plek en zonder comfort.

Het Kind van Bethlehem, Gods Zoon, wordt mens in een wereld die koud en kil is en waar vele deuren dicht gaan. Het Johannesevangelie zegt: Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet (Johannes 1, 11). De Heer zelf met zijn grote liefde is ons nabij gekomen, maar de wereld stond er niet voor open en er werd zelfs letterlijk een deur dichtgeslagen.

God wordt mens. Dat is uniek. Allereerst is ons hart de plaats waar Hij welkom moet zijn. Zo kwamen de herders bij de stal en hebben zij hun hart geopend voor de Heer. Zo kwamen uiteindelijk de wijzen na een lange reis bij Christus en hebben zij hun hart voor Hem geopend. Nadat al eerder Maria en Jozef hun hart geopend hadden voor Gods Zoon die aan hun zorgen werd toevertrouwd.

Het feest van de geboorte van Jezus is een indringende uitnodiging aan ieder van ons: open je hart voor de Heer, want het is niet de bedoeling dat Hij aan de rand van ons leven blijft. Het is de bedoeling dat de Heer in ons hart komt en dan geen dichte deur vindt. Ik wens u een zalig kerstfeest!



Bisschop van Rotterdam



Voor het kerkelijk leven in de parochies van het bisdom Rotterdam worden nieuwe priesters en diakens opgeleid via Vronesteyn. Wilt u met Kerstmis hun opleiding steunen? Maak uw gift over via Mijn eenmalige gift of via IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn. Liever digitaal doneren? Scan de QR-code met de camera op uw mobiele telefoon.