

## interview

# Bisdom Rotterdam lanceert 'Jaar van de Roepingen': 'Waar ben ik op mijn plek in Gods plan?'

DOOR JAN PEETERS

Na een "vruchtbaar" themajaar rond gebed startte het bisdom Rotterdam afgelopen zondag het Jaar van de Roepingen. "Daarmee proberen wij Gods initiatief tot centrum van ons bisdom te maken", zegt bisschop Hans van den Hende.

Voor mgr. Hans van den Hende (55) zijn kerkelijke themajaren geen 'hype', 'actieprogramma's' of manieren om zijn bisdom van Rotterdam op de kaart te zetten. Hij hoopt vurig dat mensen erdoor stil willen staan bij hun relatie met God. Er zijn vaker themajaren geweest, ook op het niveau van de Wereldkerk. Zo was er het internationale 'Jaar van het Geloof', geopend door paus Benedictus XVI en afgesloten door paus Franciscus. Het bisdom Rotterdam liet er het 'Jaar van de daden van liefde' op volgen. "Benedictus XVI houdt het geloof en de liefde bij elkaar. Het geloof moet zich uiten in liefde, maar liefde kan niet blijven geven als zij niet gevoed wordt door het geloof", zegt Van den Hende. "We hebben nog een Laurentiusjaar gehad, omdat bij de patroonheilige van ons bisdom die twee aspecten samenkomen."

## 'BESCHAVING VAN LIEFDE'

Hij verwijst naar de opdracht van paus Paulus VI aan de gelovigen om "een beschaving van liefde op te bouwen in de wereld van nu". Daar zit van alles in. Naastenliefde, maar ook eerbied voor het leven, in alle opzichten. Dat je oog hebt voor de evangelische waarden die nodig zijn voor het Koninkrijk van God. Anders gezegd: dat alles wat in het hart van de Heer belangrijk is, ook belangrijk wordt voor ons hart, een drijfveer om de Heer te dienen".

## 'God vraagt iets van je, Hij nodigt ons voortdurend uit'

Vanuit de viering van het zestigjarig jubileum van het bisdom kwam de gedachte voort van de 'Kerk als netwerk van liefde'. "Dat moet je niet zien als een soort actieclub, maar als een gemeenschap die geworteld is in de voortdurende aandacht voor het gebed. En zo is het idee van het Jaar van Gebed ontstaan dat we vorig jaar hebben afgesloten. 'Zonder bidden kunt ge niets', zegt Jezus in het Lucasevangelie. En een paar verzen later: 'Zal de Mensenzoon bij zijn terugkeer op aarde nog geloof vinden?' Als de Bijbel die dingen zo met elkaar

verbindt, dan betekent dat ook voor ons dat als wij niet blijven bidden, ons geloof niet genoeg gevoed wordt en kracht krijgt. Het is ook een gave je geloof te mogen bewaren."

## GEROEPEN

"In het Jaar van het Gebed hebben wij als Kerk geleerd te begrijpen dat wij geroepen zijn om te blijven bidden en te werken aan een beschaving van liefde. Dat betekent ook dat wij onze roeping goed moeten verstaan. De Kerk is een gemeenschap van geroepenen waarbinnen de verschillende roepingen elkaar aanvullen. Ze vinden allemaal hun oorsprong in Christus zelf, die roept. Juist dat geeft ons leven inhoud en betekenis. Daarom hebben we nu gekozen voor een Jaar van de Roepingen." Naast priesterschap, bisschopsambt, diaconaat of het religieuze leven is dat ook het huwelijk. "Maar als je onderwijzer of arts in de wereld van nu wilt zijn, of bestuurder in het huidige politieke bestel, mag je dat niet zomaar doen los van je christelijke overtuiging. Je bent geroepen verantwoordelijkheid te nemen om de beschaving van liefde op te bouwen, ook als onderwijzer, arts of bestuurder. Dat zijn allemaal roepingen van God, als je je eigen leven en talenten beschikbaar stelt voor de opbouw van de beschaving van liefde. In het licht van de allereerste roeping om werk te maken van je geloof."

Het gewijde ambt dient ertoe om die "waaier aan roepingen" met God verbonden en door Hem gevoed te houden, tot opbouw van de Kerk en van haar zending. "Zo zijn wij het Jaar van de Roepingen begonnen met het feest van de Doop van de Heer, waarbij wij ook ons eigen doopsel en daarmee onze roeping in gedachte hebben."

## 'GOD ZIET ONS NIET ALS NUMMERS'

"Ook in een kleiner wordende Kerk blijft die opdracht bestaan om aan onze roeping gestalte te geven", zegt de Rotterdamse bisschop. Hij hoopt dat door het initiatief gedoopten, "en dat zijn er nog altijd heel wat", gevoed door het geloof van de Kerk "hun eigen roeping meer of misschien weer op het spoor komen".

Volgens hem geeft die gelovige dimensie "een

verdiepingsslag" aan waar je als arts of onderwijzer mee bezig bent. "Dat doe je niet alleen maar omdat je daar goed in bent of verzekerd bent van een baan, maar omdat het alles te maken heeft met wat God voor ogen staat met deze wereld. Daar draag jij aan bij. We hebben al een hele slag gemaakt als we onze werkzaamheden en inzet niet te veel loszingen van elkaar en van de Kerk. Als we die zien als een belangrijke persoonlijke en gemeenschappelijke bijdrage aan de voortgang van het Evangelie. Als je die verbinding met elkaar kunt beseffen, dan kun je ook voor elkaar bidden. Dan begrijp je ook dat God niet naar ons kijkt als nummers, maar als personen met een eigen naam en gezicht, een eigen geweten en een eigen roeping binnen zijn plannen voor deze wereld."

Het komt er op aan niet zozeer te kijken wat je zelf denkt te willen, maar je de vraag te stellen "waar ben ik op mijn plek in Gods plan? Kan ik dat ook beamen?".

## ROEPING KENT GEEN PENSOEN

Roeping gaat ook verder dan het werkzame leven. "Als je ouder bent of door ziekte niet meer betrokken bij het arbeidsproces is je roeping niet voorbij. Die heeft met alle stadia van het leven te maken. Ik ken genoeg oudere mensen die heel veel geloof leggen in de zorg voor anderen of in de omgang met hun kleinkinderen. Of die bidden voor mensen die misschien zelf niet aan gebed toekomen. Ook als we met pensioen gaan of ziek worden, is dat betrokken in Gods plan. Hij blijft ons roepen om voor Hem beschikbaar te zijn."

Hij nodigt mensen ook uit om in hun levensavond terug te kijken. "Dat is niet onbelangrijk. Hoe heb ik aan mijn roeping gestalte gegeven? Heb ik daar voldoende mee gedaan of zou ik misschien een slag kunnen maken waardoor het bekeerend is? God vraagt iets van je, Hij nodigt ons voortdurend uit. Zijn betrokkenheid op ons is een uitnodiging voortdurend betrokken te zijn op wat Hij van ons vraagt."

Dat is geen vorm van dwang of "kadaverdiscipline", zegt de bisschop. "God houdt rekening met onze vrijheid, maar wil ons in zijn liefde vrijmaken voor wat Hem voor ogen staat. Dan kunnen er heel mooie dingen gebeuren." ●