

l n s

p i r

**het Woord
van God**

a r e

Hij verklaarde hun wat in al de Schriften op Hem betrekking had



Jezus is het vleesgeworden Woord van God. De Schriften gaan over Hem, legt Hij de Emmausgangers uit.

TEKST: LUCAS 24, 13-35
BEELD: YARA RUBY

In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaüs heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg hun: "Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?" Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: "Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?" Hij vroeg hun: "Wat dan?" Ze antwoordden Hem: "Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en heel het volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om ter dood te worden veroordeeld en Hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Zelfs hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de vroege naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en kwamen zeggen, dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden,

maar Hem zagen ze niet." Nu sprak Hij tot hen: "O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?" Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan: "Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde." Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: "Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?" Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. Deze verklaarden: "De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen." En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. ♦



Het van Woord God

Het Woord van God is als een schatkamer die we als gelovige mensen telkens opnieuw moeten openen, opdat we door het Woord van God worden geraakt en aangesproken, zodanig dat dit Woord ons gelovig leven blijft voeden, waar het gaat om ons gebed en om ontvankelijk te zijn voor de roepstem van de Heer.

God gaat vanaf de moederschoot een dialoog aan met ieder van ons. In die dialoog speelt de Bijbel een belangrijke rol. De Bijbel is het Woord van God met teksten die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En diezelfde Heilige Geest werkt in ons als we lezen of luisteren. Hij zorgt ervoor dat bepaalde woorden opvallen, een nieuwe betekenis krijgen, actueel worden, ons hart raken en een antwoord geven.

Het Woord van God is niet alleen de Bijbel, maar vooral ook de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God. De Schriften gaan over Hem, legt Hij de Emmausgangers uit (Lucas 24, 27) en plotseling begrijpen ze het en herkennen Hem. Hun ogen gaan open.

In dit magazine vertellen mensen hoe ze door God worden aangesproken en aangespoord. We hopen dat hun geloofsverhalen betekenis krijgen voor jou. Kijk en lees. We hopen dat de teksten je hart raken en je inspireren. ♦

Colofon: Dit inspiratiemagazine is een uitgave van het bisdom Rotterdam. Hoofdredacteur: Daphne van Roosendaal. Vormgeving en druk: Dailymilk.nl. Bisdom Rotterdam: Koningin Emmaplein 3 · 3016 AA Rotterdam · T 010 281 51 71 · E bureau@bisdomrotterdam.nl · www.bisdomrotterdam.nl/woordvangod

2

Jezus, het levende Woord

25

Ditjes & Datjes

4

Voorwoord

26

In gesprek met God

6

Anatomie van het Woord

28

Het vormsel. De Heilige Geest geeft kracht voor een leven in geloof

8

Geloof in beeld: Drie jongeren over hun relatie met God

31

Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest?

14

Broeder Biesjot: God spreekt, dat is buitengewoon

32

Antwoorden: Ontvangen om door te geven

18

Bezinning in het dagelijks leven

36

Call to Action

22

De spirituele reis vol verrijkende momenten van Kees van der Geest

38

Twee pausen

woordvangod

DE HEILIGE GEEST & HET Woord van God

In de heilige Schrift spreekt God tot de mens in de taal van de mensen. De boeken van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament zijn door mensen geschreven onder ingeving van de heilige Geest. Om de bedoeling van de auteurs te ontdekken moeten we rekening houden met de tijdsomstandigheden en de cultuur waarin zij leefden, de "literaire genres" die in die tijd in zwang waren, de toen gangbare wijze van voelen, spreken en vertellen. Maar aangezien de heilige Schrift geïnspireerd is, moet -en dat is belangrijk- de heilige Schrift ook worden gelezen en verklaard in het licht van dezelfde Geest, door wie ze geschreven is.

In de 46 boeken van het Oude en de 27 boeken van het Nieuwe Testament nemen de vier evangeliën een centrale plaats in, aangezien Jezus Christus er het middelpunt van is. Hij is het vleesgeworden Woord van God. Heel de Schrift spreekt van Christus en heel de Schrift wordt vervuld in Christus. De Kerk heeft de heilige Schriften, zoals ook het lichaam des Heren zelf, altijd vereerd: beide voeden en sturen heel het christelijk leven. "Uw woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad."

119, 105

{ P S A L M



A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

Z Y X W V U T S R Q P O N
M L K J I H G F E D C B A
z y x w v u t s r q o n
m l k i j h g f e d c b a

"Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
het is een licht op mijn pad."

Catechismus van de Katholieke Kerk (nr. 101-141)

Lees verder op rkdocumenten.nl

AΩ

AΩ

Bemin God met

heel je hart, heel

je ziel, met heel

je verstand en

met alle kracht.

En bemin je

naaste als jezelf.

MATTEÛS 22, 37-39
MARCUS 12, 30-31
LUCAS 10, 27



Dit is het,
dacht ik, nú voel ik
mij compleet

”

Hoe inspireert het Woord van God je in je dagelijkse leven? Praten met God geeft kracht en liefde, vertellen Gabriëlle, Jill en Simon.

TEKST: CELINE TIMMERMAN
BEELD: YARA RUBY

Gabriëlle Barkey – Hol

Leeftijd: 27 jaar

Dagelijks leven:
verpleegkundige IJsselland Ziekenhuis
(Capelle a/d IJssel)

Parochie: Sint Christoffel parochie
Koster H. Maria Koningin
(Krimpen a/d IJssel)

“Sinds 2016 geloof ik in God, ik ben niet-gelovig opgevoed. Ricardo, toen nog mijn vriend, sprak toen ik hem leerde kennen vol liefde en passie over zijn geloof. Dat wekte mijn interesse. Hoe meer ik vervolgens over het geloof las, hoe meer er dingen op zijn plek vielen. Dit is het, dacht ik, nú voel ik mij compleet!

Toen kwam de vraag: Wat wordt er dan van me verwacht? Hoe ga ik dat invulling geven? Ik heb mezelf laten dopen en samen met Ricardo, inmiddels mijn man, het vormsel gedaan. Ik ben erg blij dat ik die stap heb gemaakt, al vind ik het nog wel moeilijk uitleggen aan buitenstaanders. Het is alsof je tegen een muur aanloopt als je vertelt dat je in God gelooft, je kunt je verhaal niet echt kwijt. Het enige waaraan je bij mij ziet dat ik geloof, is wanneer ik bid voor en na het eten en dus mijn handen vouw, mijn ogen sluit en even stil ben. Alleen dát al roept vragen bij mensen op. ‘Waarom doe je dat?’ Maar weet je, er komen wél mooie gesprekken uit, je komt direct tot een diepere laag bij mensen.

Als ik aan het Woord van God denk, denk ik aan het evangelie. Na het opstaan en voor het naar bed gaan, lees ik het evangelie van de dag via de app Evangelizo. Het kan zijn dat ik er ‘s avonds wat anders uitpik dan dat ik ‘s ochtends deed. Ik gun mijzelf dan even de tijd om daar over na te denken. Ik praat daarnaast met God als ik een toets heb of even door alle bomen het bos niet meer zie. Maar ik praat óók met Hem als ik het goed heb, dan bedank ik Hem. Dit alles doe ik niet op een bepaalde plek, God zit immers ín je. Hij woont in jou. Waar je ook bent, Hij is bij je. De kracht die ik krijg door de Heilige Geest is het best te omschrijven als een krachtig en warm gevoel. De wegen tussen mij en mijn ouders zijn nu een aantal jaar gescheiden, dit was een naar en vervelend proces. Ik had toen al wel een idee dat Hij er was, maar ik kon het geen naam geven, niet duiden. Ik liet mij toen op de één of andere manier leiden, maar ik wist niet door wie of wat. Later pas begreep ik dat dit God was. Ik voelde op dat moment dat mijn keuze de juiste was, het was zó helder. God heeft mij daarna ook de goede weg opgeduwd, ik heb Ricardo niet voor niets na die kruising in mijn leven, ontmoet. Daarom weet ik ook: God helpt je, ongeacht wat er ook is.” ♦

Praten & Luisteren.



“ Het is een kader waarin ik levensvragen stel, keuzes maak en beslissingen neem

Jill Hanssen

Leeftijd: 29 jaar

Dagelijks leven: doet voor de universiteit Delft promotieonderzoek naar ontwikkeling van kustgebieden, met name de slibrijke kustdelen

Parochie: Ursula parochie

Betrokkenheid bij parochie: Lid parochiebestuur, lid RKJ Delft

“Ik vind het Woord van God, de lezingen en het evangelie, niet altijd eenvoudig te begrijpen. Daarom ben ik blij dat er priesters en anderen, zoals religieuzen zijn die het mij kunnen uitleggen. Het is namelijk toch de basis van het geloof. Als katholieke jongeren vind ik dat we beter ons best kunnen doen om te begrijpen wat er nu precies in de Bijbel staat. We moeten niet alles zomaar voor waar aannemen. Want als je het niet kunt uitleggen aan andere mensen, dan heb je het dus niet goed begrepen. Ik denk dat we als katholieken ook de taak hebben ook buiten de eigen cirkel het Woord van God begrijpelijk te maken. In het dagelijks leven is het Woord van God een soort framework voor mij, een kader waarin ik levensvragen stel, keuzes maak en beslissingen neem. Als ik moeilijke keuzes moet maken dan vraag ik in gebed om kracht en mij te helpen om het juiste te kiezen.

Ik haal uit sommige lezingen die ik lees geen inspiratie. Terwijl er ook dagen zijn dat ik lezingen lees en denk: ‘Ja, dit speelt

vandaag de dag nog steeds.’ Daardoor kun je zaken vanuit andere invalshoeken bekijken. Dat kan helpen, maar ook voor meer twijfel zorgen. Net zoals ik hoopte dat ik alle antwoorden uit de Bijbel zou kunnen halen. Maar het is helaas niet zo dat als je het Boek openslaat, dat je dan een passend antwoord vindt. Dat vind ik soms wel moeilijk, maar dan is het een kwestie van verder graven en ook andere bronnen te raadplegen om een antwoord te formuleren. In de ochtend in mijn slaapkamer praat ik met God, ik maak dan écht tijd voor gebed. Ik reflecteer op de dag die is geweest en die komen gaat. Als er belangrijke of spannende dingen gaan gebeuren, vraag ik God mij te steunen. Ik ben een vrij gestructureerd persoon, dus vind het fijn een routine in de ochtend te hebben. Als ik niet de tijd neem voor het gebed, dan merk ik dat er toch wat mist in mijn dagelijkse routine.

Ik voel de kracht van de Heilige Geest niet direct. Het is een ervaring die groeiende is, maar vooral een gegeven waar je op mag vertrouwen. Alleen dát feit al geeft enorm veel rust. Er zijn momenten in het leven waarbij je voelt: hier is Hij aanwezig. Ik vraag zijn kracht als ik spannende momenten tijdens mijn werk heb, zoals bij een presentatie of lezing. Of tijdens reizen, dat doe ik vaak alleen. Dan vraag ik aan God om mij te helpen, ik mag er op vertrouwen dat Hij er is en mij beschermt.” ♦

Het begint met het geloof dat je voor je medemens moet zorgen



Simon van der Burg

Leeftijd: 31 jaar

Dagelijks leven:
verzorgende in verpleeghuis
(Berkel en Rodenrijs)

Parochie: Christus Koning

Betrokkenheid bij parochie:
begeleider Vormsel werkgroep

“De kracht van de Heilige Geest heb ik in mijn werk als verzorgende in een verpleeghuis het meest nodig. Je moet met ouderen veel geduld hebben en dat heb ik soms niet meer na zeven dagen werken. Het is pittig, maar na mijn dienst voel ik weer dat ik zijn kracht heb ervaren. Het Woord van God staat daarom voor mij gelijk aan liefde. Voor jezelf, maar vooral voor een ander. Dat probeer ik in mijn werk terug te laten komen, maar het begint met het geloof dat je voor je medemens moet zorgen en wat terug moet doen voor de maatschappij. Ik ben vanaf mijn 13e vrijwillig huiskamerassistent geweest in een verpleeghuis, omdat ik toen al graag ook op een dergelijke manier mijn geloof wilden uiten. En kennis kon maken met de zorg.

De combinatie van mijn werk met naar de kerk gaan is een lastige, omdat mijn zorgdiensten ook in het weekend doorgaan. Daarbij geef ik vrijwillig hondentrainingen en ga ik met mijn hond Jessy naar wedstrijden. Daarom ben ik blij dat ik als begeleider van de vormselgroep in onze parochie doordeeweeks wat bij kan dragen. Daar ben ik dankbaar voor, net zoals voor

mijn eigen huisje. Daar kan ik even stilstaan en met Hem praten, net zoals ik dat tijdens wandelingen met Jessy doe. Dan ga ik aan het water zitten en ben ik even alleen met God. Je kunt wel je H. Doop, H. Communie en H. Vormsel doen, maar de band met God moet je toch zelf blijven aanhalen. Vanwege mijn werk mag ik geen sieraden om, maar zodra het kan draag ik een kruisje dat ik heb gekocht tijdens de WJD in Brazilië. Ik ben bij drie WJD's geweest (Madrid, Sydney en Brazilië, red.) maar deze is mij het meest bijgebleven. We zijn bij koffieplantages geweest, krottenwijken en hebben gezien hoe het met ouderen in de gezondheidszorg is gesteld daar. Nou, dan hebben we het hier in Nederland echt goed. Toen ervoer ik echt de kracht van de Heilige Geest. Tijdens die reis was God daar. Al die culturen en talen en allen hebben toch één geloof waarbij ze hetzelfde voelen en beleven... prachtig!

Ik heb wel even aan mijn geloof getwijfeld toen ik elf jaar was en met mijn ouders op de Canarische eilanden was. Ik werd toen met mijn moeder meegesleurd door een golf van vijf meter hoog en knalde tegen een stenen huisje aan. Een gat in mijn hoofd van tien centimeter en een open been was het resultaat van die klap. Ik dacht toen: ‘Dit is best wel heftig, waar was U?’ Ik kreeg geen antwoord. Later bedacht ik mij pas dat die golf ons ook helemaal had mee kunnen nemen en mijn moeder en ik het niet hadden kunnen navertellen. Hij was er dus wél.” ♦



Broeder
Coert Biesjot:

Dat is
buitengewoon.

Dat God spreekt en ons
iets te zeggen heeft, is iets
buitengewoons.

TEKST: BR. COERT BIESJOT OSB
BEELD: ROGIER VELDMAN

Er is een verhaal over een rabbijn die bijbeluitleg wilde geven maar niet verder kwam dan Genesis 1, 2. God sprak... als hij dat las kwam hij niet verder. Hij werd helemaal wild en bleef volkomen verbijsterd stamelen God sprak... God sprak...

Als monnik is mijn leven gevuld met 'woorden' dat wil zeggen: psalmen, teksten uit de Heilige Schrift en bijbelteksten die je hoort, overweegt, leest. Dat God spreekt en ons iets te zeggen heeft, is iets buitengewoons. Die rabbijn was er zo door gegrepen, dat hij buiten zichzelf raakte. Alsof je ineens stoot op een onvoorstelbare overweldigende schat die je vindt. Ik kan je zeggen dat ik dat soms ook meemaak. Het heeft volgens mij alles te maken met de kracht en de betekenis van het woord. Nog sterker: dat God zichzelf als het Woord geeft in het eer-

ste Testament (of 'Oude Testament') en in het Nieuwe Testament, en dat God zich zo uitdrukt in een Persoon, in iemand die Jezus Christus heet. Dat geloof ik. Dat geloof reikt mij de Kerk als geloofsgemeenschap aan en is een rijkdom.

Als je de rijkdom van Gods Woord zoekt, heb je een goede gids nodig. Mijn onder-

vinding is, dat luisteren en stil zijn de beste begeleiding is die je kunt wensen en echt nodig is om te vorderen. Voordat je iets zegt, moet het eerst stil zijn. Anders kan het gesproken woord niet overkomen. En andersom, als iemand iets tot je zegt, moet jij stil zijn om het goed te horen, te verstaan. Beide hebben elkaar nodig en veronderstellen de ander.



Ken je dat verhaal wanneer Jezus zelf als lector optreedt? Hij is in de stad waar Hij is opgegroeid, Nazareth. En als er gevraagd wordt wie uit de Schrift wil voorlezen, staat Hij op en komt naar voren. Je vindt deze tekst in het evangelie van Lucas (Lucas 4, 16-21). De profeet Jesaja is een van de belangrijkste verkondigers en aankondigers van de komst van de Messias en Gods Koninkrijk. En nu staat Jezus daar en leest wat op Hemzelf slaat! Hij leest voor 'uit eigen werk' kun je zeggen, want dit Woord is Heilige Schrift. Het is Gods Woord, de Blijde Boodschap die in Jezus' Persoon tot vervulling komt. Dat is de ondervinding van de toehoorders. De mensen zijn zó door deze woorden geraakt, alsof ze nieuw en voor hen direct bedoeld en bestemd zijn. En dat is ook zo. Jezus zegt: "Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan." Hij past het op zichzelf toe.

Jezus heeft veel gezegd, gesproken, gedaan. Het is altijd in eenheid met elkaar. Hij bewaart de rust, het overzicht en inzicht. Hij hanteert de vier routes die naar de innerlijke schat leiden: Hij leest, mediteert, overweegt en contempleert. Een hele nacht heeft Hij gebeden voordat Hij zijn apostelen koos (Lucas 6, 12). Zelfs zijn tegenstanders kunnen niet tegen Hem op. Nog nooit heeft iemand zo gesproken (Johannes 7, 46). De kracht van zijn Woord doet mensen achterover tuimelen bij zijn gevangename.



Ga op reis en zoek de
rijkdom van Gods Woord.
Geloof me: het is de
moeite waard

”

Gloou

Het is opvallend dat Jezus tijdens zijn lijden weinig of niet(s) spreekt. Alles is in zekere zin al gezegd. Al wat Hij doet is vervullen, voltrekken wat God wil. Hij is het Woord dat Vlees is geworden, onder ons heeft gewoond en tot op het kruis alles volbrengt (Johannes 19, 30). Jezus is zo sprekend Gods Woord dat zelfs de dood sprakeloos wordt en machteloos. Na de verrijzenis is sprake van een nieuwe werkelijkheid: Jezus leeft! Jezus vervult zijn leerlingen met zijn Woord, met zijn kracht. Zo zendt Hij ze uit. Gaandeweg legt Hij dat zelf uit aan de hand van de Schriften (zie Lucas 24, 13-35 over de Emmausgangers). Dit getuigenis gaat door tot op de dag van vandaag.

Onze Kerk als geloofsgemeenschap waakt en bewaart Gods Woord. Niet om het te

doen stollen, maar opdat het voor ons van belang wordt: een levend, vitaal woord. Gods Woord is een kostbare schat. Onuitputtelijk. Het is als een ondergronds gangstelsel dat steeds weer nieuwe aders vindt, zegt de H. Augustinus. Het is waar je als monnik en gelovige van leeft. Het is voedsel voor je ziel om te overwegen, om steeds te herkauwen, zodat het je door-dringt en verteert. En het brengt enthousiasme teweeg, zoals bij de H. Franciscus die toen hij het evangelie hoorde zei: Ja, dat wil ik. Dat is wat ik zoek!

Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht, ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij

opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: "Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan." (Lucas 4, 16-21). ♦



Welke plek is voor jou belangrijk als het gaat om het Woord van God horen en uitvoeren? Vier vrouwen nemen ons mee naar hun plek.

BEELD: WILLEM DE KAM

Geliefd volkspark

Ik hoor het Woord van God bij mensen in het inloophuis, het bejaardenhuis, het verpleeghuis. Soms bidden wij het rozenkransgebed en de kruisweg bij mensen thuis en voelen wij dat het Woord van God bij ons is. Wekelijks staat ons kleine klooster in Den Haag open voor mensen die mee willen doen met ons bidden. Zij horen het Woord van God in onze liederen en gebeden en nemen het mee naar hun eigen omgeving. Op een bezinningsmiddag in **het Zuidcrpark** brachten we het Woord van God daar bij de mensen. Door onze daden kunnen mensen ook zien dat wij gelovige mensen zijn. Bijvoorbeeld bij de Voedselbank. Dan gaat het meer om onze goede daden dan om praten.

Zuster Elvira Telik SSpS
ZUIDERPARK, LOEVENSTEINLAAN, DEN HAAG

Op de Burcht

's Ochtends vroeg in Leiden fiets ik graag even naar **de Burcht**. Het middeleeuwse bouwwerk ligt wat verscholen tussen de huizen en is een veel bezochte plaats voor toeristen, maar in de vroege ochtend is het er stil. De Burcht ligt op een kleine heuvel en je moet een tamelijk steile trap beklimmen. Dat nodigt uit omhoog te kijken. Bijna als vanzelf denk ik aan de woorden van de psalm: 'Wie mag opgaan naar de berg van de Heer? Die rein van handen is en zuiver van hart' (psalm 24, 3-4). De deuren van de Burcht staan wijd open. Het is een open 'raam' naar de wereld. In één blik smelten de stad van mensen en het huis van God dat je vanaf daar kunt zien samen en ik denk aan de psalm: 'onze burcht is de God van Jakob' (psalm 46, 8). Als ik afdaal en terugkeer naar werk en wereld, weet ik mij gesterkt in geloof en vertrouwen.

Marlène Falke - de Hoogh

Pastoraal werker parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden en Ommelanden

📍 BURGSTEEG 14, LEIDEN,
GEOPEND 8.00-22.00 UUR.



Op die fiets

God noemt zichzelf: "Ik ben die is." Dat betekent dat ik het Woord van God hier en nu kan ontmoeten. Fietsen is mijn speciale tijd met God geworden. Soms kijk ik gewoon om me heen, voel de wind, de zon of regen op mijn gezicht. Dat is zijn aanraking. Ik kan zien hoe God aanwezig is, Hem lof brengen en zijn schepping bewonderen. Soms denk ik tijdens het fietsen na over een bijbeltekst, stel mijn vragen aan God en denk na over wat er gebeurt in mijn leven. Het was op de fiets toen ik in mijn hart hoorde hoe ik mij meer open kan stellen voor Gods liefde en mijzelf meer kan aanvaarden, zoals Hij mij aanvaardt. God liefhebben dus en mijzelf. En mijn naaste. Naast veilig rijden: **de fiets** brengt me naar mijn werk, naar bijeenkomsten, vrienden, de kerk - naar al die plekken waar ik de liefde die ik ontvang kan delen.

Marta Giżyńska

📍 THUIS > ERASMUS MC, ROTTERDAM



Vergezicht

Dit is het **Forcestplein in Delft**, het plein met de bomen die de seizoenen aangeven, het plein waar mensen elkaar ontmoeten. In het dagelijkse leven zie ik Gods Woord in de natuur en in de mensen. Vanuit de flat waar ik met mijn huisgenoot en medezusters woon, hebben we een prachtig uitzicht op het plein en ook op de lucht. Mooie uitzichten. En het hart van onze woonkamer is het kapelgedeelte, midden in ons huis, midden in de wereld tussen de mensen. Hier klinken dagelijks de lezing uit de Bijbel en de gebeden van de dag. Mijn plek is mijn thuisplek. En ik wens een ieder toe dat zijn of haar thuisplek de plek is waar God aanwezig is in Woord en Daad.

Zuster Marianne van Haastrecht

📍 VAN FOREESTPLEIN, DELFT

S

TEKST: CELINE TIMMERMAN
BEELD: WILLEM DE KAMP
I
R
I
T
U
E
L
L
ER
E
I
S
V
O
LV
E
R
R
I
J
K
E
N
D
E
M
O
M
E
N
T
E
N

Pater Kees van der Geest is 61 jaar priester en leest dagelijks de Heilige Schrift. De beleving van die teksten is voor de missionairs van orde SVD in de loop van de jaren veranderd. Van "algemeen toepasbaar" naar "onmiddellijk persoonlijk". Het komt nu dichterbij.

“ In elke tekst zoek ik herkenning: voel ik mij ook zo? Bid ik zo wel?



Wanneer mensen de achternaam van pater Kees van der Geest horen, weten ze eigenlijk al wel zeker

waarom hij heeft 'gekozen' om geestelijke te worden: dat kan immers niet anders met zo'n achternaam. Als zij dan ook nog eens horen dat de missionaris bij de wereldwijde orde Het Gezelschap van het Goddelijke Woord (Societas Verbi Divini) zit, dan is het voor hen klip en klaar: God heeft bepaald.

Nou, niet helemaal. "Ongeveer tien generaties terug had een verre voorvader een boerderij op de geestgronden in Wassenaar," vertelt Kees van der Geest geamuseerd. "Daarom heette hij Dirk van der Geest. Er waren ook van der Zand en van der Veen families. Ik begrijp de redenering van mensen wel hoor," gniffelt hij, "maar ik ben dus iemand van de vaste aarde met beide voeten op de grond. De enige echte Geest komt van boven."

De pater, nu al 61 jaar missionaris, woont met enkele buitenlandse medebroeders in een gemeenschap van de congregatie SVD in de Haagse Schilderswijk om een bijdrage te leveren aan het gemeenschapsleven van werk, gebed en gastvrijheid. Daarnaast

geven de missionarissen, zowel nationaal als internationaal, pastorale zorg aan migranten en hulp aan mensen in nood. Pater Van der Geest gaat, ondanks zijn leeftijd van 86 jaar, nog in goede gezondheid voor in vieringen als assistent-priester van de Haagse parochie Maria Sterre der Zee. Alleen zijn slechthorendheid zit hem af en toe wat in de weg, "alhoewel je daar bij het lezen van de Bijbel geen last van hebt". Dat Woord van God inspireert hem al tientallen jaren, maar Van der Geest leest de Bijbel tegenwoordig veel persoonlijker dan dat hij altijd heeft gedaan. "Ik was er altijd redelijk theoretisch mee bezig, maar ik pas nu ook echt concreet veel zinnen die ik lees toe in mijn eigen leven. Vanmorgen las ik bijvoorbeeld in de Psalm 'zeeën en stromen, prijst de Heer'. Dan denk ik nu aan de Maas en de Rijn, dat is veel dichter-

bij. In elke tekst zoek ik herkenning: voel ik mij ook zo? Bid ik zo wel? Het is nu meer een dialoog tussen mijzelf en de Bijbel geworden. Die beleving tijdens het lezen van de Bijbel is dus aan het verschuiven. Van 'algemeen toepasbaar' naar 'onmiddellijk persoonlijk.' De passages waar hij niet uit komt, daar vraagt hij de kracht van de Heilige Geest bij. En bij moeilijke momenten gaat hij naar de kapel of kerk en bidt hij. Die momenten waren er ook heel specifiek tijdens Van der Geests missiewerk in Papoea-Nieuw-Guinea, 45 jaar lang. Hij kwam daar conflicten tegen toen hij door zijn overste werd uitgezonden om in het land grenzend aan Indonesië missiewerk te gaan doen. "Ik kwam boosheid, teleurstelling en wanhoop tegen," vertelt hij. "Mijn missie was om mensen in nood te helpen, maar ook mensen te verblijden met het

Mijn missie was om mensen in nood te helpen maar ook mensen te verblijden met het geloof



geloof. Ik heb geprobeerd om hier en daar rust te creëren." Rust vindt pater Van der Geest zelf in een tweetal bijbelteksten: in de Lofzang van Zacharias en in Handelingen 17, vers 28. "In de Lofzang van Zacharias gaat het over de woorden bij de geboorte van Johannes de Doper: 'Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen.' Het is een uitdrukking die van toepassing is op mijn roeping: als iemand de wanhoop nabij is, dan kan ik de boodschap van verlossing proberen te brengen." Handelingen 17, vers 28 luidt:

"Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij." Van der Geest: "Hiermee druk ik mijn geloof uit: wij als missionarissen leven echt in God en zijn in Hem." En daar blijft Van der Geest nog wel even mee doorgaan, net als voor het slapen gaan nog even de Bijbel lezen. "Het blijven woorden die aanspreken met soms verrassende interpretaties die ik nog nooit eerder heb opgemerkt. Het zijn verrijkende momenten. Mijn leven is een spirituele reis met teksten die mijn leven blijven vernieuwen." ♦

Wat is de SVD?

De naam SVD is een afkorting van het Latijnse Societas Verbi Divini, wat betekent 'Gezelschap van het Goddelijk Woord'. De SVD is een missiecongregatie, die in 1875 werd gesticht door Arnold Janssen te Steyl, nabij Venlo. De SVD is een internationale missiecongregatie bestaande uit priesters en broeders afkomstig uit 70 verschillende landen van de zes continenten. Tegenwoordig telt de congregatie ruim 6000 leden wereldwijd.

DITJES

Dagelijks Leven

Heiligen die inspireren

Verschillende diaconale heiligen voegden de daad bij het woord, zoals de heilige Moeder Teresa. Welke heilige inspireert jou? Herinner jezelf aan zijn of haar goede voorbeeld met een mooi beeldje op een mooie plek in huis.

Beeldjes zijn veelal te verkrijgen in een parochiewinkeltje en op bedevaartplekken.



Rozenkrans

Paus Johannes Paulus II noemde de rozenkrans "een samenvatting van het evangelie". Wanneer we de gebeurtenissen van Jezus' leven overwegen, worden we gevraagd om na te denken over de vraag hoe God in ons eigen leven komt, opdat wij in staat zijn om de Heer te verwelkomen en Hem te volgen.

Jezus die met je spreekt

Dit kleine 'zakbijbeltje' bevat de vier evangeliën, de Handelingen van de apostelen en de brief van Paulus aan de christenen van Rome. Het wordt aanbevolen door paus Franciscus: "Neem het evangelie, draag het bij je en lees het elke dag: het is Jezus die met je spreekt!"

De uitgave is verkrijgbaar bij de KBS (rkbijbel.nl).



Een pauselijk diner

Eten is voor paus Franciscus nog steeds dé manier om relaties te bouwen, om cultuur over te dragen en om bewust met de schepping om te gaan. Dit is dan ook meer dan een verzameling van favoriete recepten, het is ook het verhaal van zijn leven, zijn memoires en visie. Spiritualiteit, vriendschap en gastronomie komen samen in dit persoonlijke kookboek.

Eten met Franciscus · Recepten van de paus voor een goed leven
R. Alborghetti



Luisterplezier

Deze podcasts zijn lekker om te luisteren op de fiets, in de auto of in de trein.

• Radio Vaticaan - podcast

De podcast van Radio Vaticaan is in tien talen te beluisteren (helaas niet in het Nederlands). Elk programma bevat een gesprek met de paus en/of zijn toespraken en preken. Daarnaast is er nieuws over de kerkelijke actualiteit.
vaticannews.va

• Katholiekleven.nl - podcast

Wel geheel in het Nederlands zijn de podcasts van katholiekleven.nl. Deze gaan over geloof, hoop en liefde in de Katholieke Kerk. Zo is er de zevendelige serie 'Bob wordt heilig'. Er zijn regelmatig nieuwe afleveringen rond de actualiteit, zoals de impact van de coronacrisis op de Kerk wereldwijd.
katholiekleven.nl/podcasts

Ik

praat

met God elke dag, in gebed. Dat doe ik thuis of op de fiets en voor of na de mis.

Met God

praten kan voor mij heel verschillend zijn. Soms zit het in de kleine dingen die gebeuren, doordat iemand waarvan je het bijvoorbeeld niet zo snel zou verwachten een bijzonder iets voor je doet. Verder ook in gebed, vooral 's avonds voor het slapen gaan.

Ik praat

met God door te bidden. Ik bid 's ochtends en 's avonds en overdag wanneer ik Gods kracht nodig heb of Hem wil bedanken.

Tijdens het bidden

In gebed

tijdens rampen en nood. Ik bid wanneer mensen de steun en het gebed nodig hebben, maar ook als ik dankbaar voor dingen ben.

Op elk moment

van dag. Het eerste moment is al bij het ontbijt. Op mijn werk als het wat rustiger is. Ook als ik weer thuis ben of voor het slapen gaan. Dan bespreek ik met Hem hoe mijn dag was.

en misschien ook tussendoor wel eens.

Voor ik naar bed ga,

God

laat in ieder geval weten dat Hij van mij houdt. En Hij helpt mij om anderen te helpen en geduldig te zijn. Hij laat het mij voelen als ik niet aardig naar anderen ben.

Hij spoort mij aan

om hard te werken, ik kan focussen op mijn studie als ik een kaars aansteek en zijn hulp vraag. Hij helpt mij om dankbaar te zijn voor wat ik heb en wat ik anderen kan bieden.

Om

rustig de dag te beginnen en niet meteen ergens over in te zitten. Schelden probeer ik ook niet te doen. Doe ik dat wel, dan verontschuldig ik me tegenover God.

Indirect merk ik dat ik steeds terugkeer bij

Hem

Hij spoort mij aan om te vergeven en kritisch naar mijzelf te kijken. Maar ook om

lief te hebben

Hij vertelt mij

om anderen te helpen, er voor anderen te zijn. Het maakt niet uit of het je vijand of vriend is, hij/zij heeft je nodig.

Ik geloof dat God een pad voor mij heeft uitgestippeld en ook al loopt dat pad niet zoals ik gehoopt had dat het zou lopen, toch wil God dat wij in Hem vertrouwen. Ook door de kleine wonderen die sommige mensen als normaal zien, met deze kleine wonderen bedoel ik de dingen die het leven net iets extra's geven, zoals bijvoorbeeld een goede vriendschap. Waarin God mij nog meer aanspoort, is het werk wat ik doe. Ik ben in opleiding tot verpleegkundige en dus ben ik er voor de mensen wanneer zij het niet meer alleen kunnen. Maar ook bijvoorbeeld door het vrijwilligerswerk met kinderen. Ieder mens hoe jong of oud mag er zijn en verdient gelijke aandacht. Ieder mens mag er zijn en hoort niet veroordeeld te worden of buitengesloten te worden, omdat anderen denken dat die persoon anders is. En we mogen altijd hoop hebben en op Hem vertrouwen hoe moeilijk dat ook lijkt. Hij weet

wat het beste voor ons is.

In gesprek met God

We worden door het Woord van God geraakt en aangesproken. Zeven jongeren geven antwoord op: Hoe en wanneer praat jij met God. Wat zegt Hij tegen jou en waartoe spoort Hij jou aan?

In het gebed 'Kom, Schepper Geest' ('Veni, creator Spiritus') wordt de Heilige Geest aangesproken als "taal waarin wij God

verstaan". Om daarna te vragen: "Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt." Wil je met iemand in gesprek zijn, dan moet je zijn of haar taal kennen. Je kunt ook met elkaar communiceren in een code. Denk aan de 'morsecode', uitgevonden in 1835 door Samuel Morse voor de telegrafie. Bij de telegraaf waren er twee opties: stroom of geen stroom, en kort of lang.

TEKST: DAAN HUNTJENS,
PAROCHIEVICARIS
BEELD: RAMON MANGOLD

de vormelingen de handen op (of strekt ze over hen uit) en bidt om “de Heilige Geest, de Trooster, [...] de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam.”

Dan volgt de zalving met het heilig Chris-

zegt: “Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven.” Hij is dus degene die bevestigt.

Dat wil niet zeggen dat van de vormeling niets wordt verwacht. Een gave Gods krijg je ook nooit zomaar om voor jezelf te houden. Precies dat brengt de zalving

zonden heeft, zo zend Ik u.’ Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvangt de Heilige Geest!’” (Johannes 20, 21-22a).

Ook hier gaat het om het ontvangen van de Heilige Geest en daarmee om het ontvangen van een zending, een missie, namelijk tot een leven dat getuigt van de

Handen op het

De Heilige Geest geeft kracht voor een leven in geloof

Oudere gelovigen herinneren zich van hun vormsel vaak de (lichte) kaakslag die zij van de bisschop ontvingen. De theoloog Durandus schreef in de 13e eeuw dat de kaakslag was bedoeld om de vormeling het vormsel sterk in het geheugen te prenten en hij interpreteert het ook als vermaning om sterk te staan in het geloof, zich daarvoor niet te schamen en zelfs bereid te zijn smaad en vervolging te lijden.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd op wens van het Tweede Vaticaans Concilie een herziene vormselliturgie ingevoerd - zonder kaakslag. Maar de actuele herziene liturgie brengt niettemin

tot uitdrukking dat dit sacrament helpt om sterk te staan voor een leven in geloof.

‘Geloof je in de Heilige Geest?’

Na het beluisteren van Gods Woord belijden de vormelingen in vraag-antwoord-vorm dat ze in Hem geloven. Deze geloofsbelijdenis vormt, samen met een belofte van verzet tegen het kwaad, de hernieuwing van hun doopbeloften. Zo is er nu een duidelijke band met het doopsel, het begin van het geloofsleven.

De vraag over de Heilige Geest kent een speciale toevoeging: “Geloven jullie in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die vandaag, door het sacrament van het vormsel, aan ieder van jullie

geschonken wordt zoals eens aan de apostelen op het Pinksterfeest?”

De apostelen hadden vóór het Pinksterfeest de Heilige Geest al ontvangen (vgl. o.a. Johannes 20, 22), net als de vormelingen bij het doopsel, maar nu wordt Hij geschonken zoals op het Pinksterfeest: namelijk om van leerlingen missionaire leerlingen te maken, die in woord en daad kunnen getuigen van Gods grote daden (Handelingen 2, 11), die “sterker lijken op uw Zoon en krachtiger voor Hem kunnen getuigen tot opbouw van uw Kerk” (eucharistisch gebed vormselliturgie).

‘Ontvang de gave Gods’

Na de geloofsbelijdenis legt de vormheer

ma. De vormheer zegt: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.” Zo maken ook de kernwoorden van het vormsel duidelijk dat dit sacrament de Heilige Geest bemiddelt.

Deze wordt “gave”, “geschenk Gods” genoemd (vgl. Johannes 14, 16). Primair is dus dat God iets geeft - namelijk zichzelf, de derde goddelijke Persoon - en niet dat wij iets doen. We “doen” eigenlijk niet ons vormsel, maar ontvangen het. Dit sacrament is daarom ook niet het equivalent van de protestantse belijdenis. ‘Confirmatio’ (de Latijnse naam voor ‘vormsel’) betekent weliswaar ‘bevestiging’, maar niet omdat de vormeling nu zijn geloof bevestigt. De inleiding op het handopleggingsgebed

op het vóórhoofd tot uitdrukking. Bij het doopsel is het kind gezalfd op de borst, bijna als een soort beschermend schild, en op de kruin, bij de zwakke kleine fontanel, maar deze laatste zalving van het christen-woorden (initiatie) is fier op het voorhoofd: voortaan moet aan deze persoon ‘te zien’ zijn dat hij of zij bij Christus hoort, door een christelijk leven en apostolische werken.

‘Zo zend Ik u’

Na de zalving zegt de vormheer: “Vrede zij u” (de vormeling antwoordt: “En vrede voor u”). Dit herinnert aan de woorden van Jezus op de avond van Pasen tegen zijn leerlingen: “Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij ge-

gestorven en verrezen Heer. Deze rijkdom, die besloten ligt in de woorden “Vrede zij u”, maakt ook begrijpelijk dat de alternatieve dialoog uit de liturgie van 1973 inmiddels niet meer is voorzien. Daarin zei de vormheer “gefeliciteerd”, waarop de vormeling antwoordde met “dank u wel”. Overigens wordt net als over de apostelen ook over de vormelingen geblazen, maar dan indirect: de bisschop heeft in de christmamis geblazen over de olie waarmee het vormsel wordt toegediend! Zo is het vormsel verbonden met de handeling waarmee Jezus zijn leerlingen letterlijk in-spireerde, de Heilige Geest toeademde.

Hij kan ons machtig sterken

Wie met het geschenk van het vormsel de

Behalve interesse en dankbaarheid kun je ook onverschilligheid of onbegrip ontmoeten

”

opdracht aanvaardt om in de kracht van de Heilige Geest van Jezus te getuigen, kan in onze tijd behalve interesse en dankbaarheid ook onverschilligheid of onbegrip ontmoeten. Wellicht is er op het schoolplein of het werk nog wel eens een (figuurlijke) 'kaakslag', bijvoorbeeld als je opkomt voor een gepeste klasgenoot of collega, of als je vertelt over je geloof en kerkbetrokkenheid.

De liturgie van het vormsel kent tegenwoordig geen kaakslag meer, maar wel is er een belofte in opgenomen je te verzetten tegen het kwaad, en nog steeds wordt uitdrukkelijk gebeden om de "Geest van sterkte". Hij zal van binnenuit helpen om sterker op Jezus te lijken, niet alleen bij het verduren van eventuele 'kaakslagen' (vgl. Johannes 18, 22 en 19, 3), maar door je te sterken om op velerlei manieren van Hem en zijn grote daden en liefde te getuigen.

Diende ooit de kaakslag ertoe dat iemand nooit meer zou vergeten gevormd te zijn, nu roept de huidige liturgie er op haar manier toe op om het vormsel nooit te vergeten, maar juist te laten doorwerken in een leven in geloof. Zo verging het ook de apostelen, die de eerste pinksterdag onmogelijk konden vergeten. Want zij hebben ervaren welke liefde de Heilige Geest in mensen kan wekken, dat Hij ons machtig kan sterken en dat Hij het mogelijk maakt om Gods wil volledig te verstaan, allerlei vruchten van goedheid voort te brengen en God waarachtig te kennen (vgl. Kolossenzen 8, 8-11). ♦



Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest?

- 1 Als we kijken naar het allereerste begin, zien we hoe de Geest van God over de wateren zweefde (Genesis 1, 2) als alles nog leeg, doods en chaos is. En als dan hemel en aarde met alles er op en eraan geschapen zijn en de mens uit klei geboetseerd is en levenloos op de grond ligt, wordt de mens de levensadem ingeblazen. Zo begint onze reis door de geschiedenis; een geschiedenis met God.
- 2 Na deze start stopt de Geest niet! Heel de Bijbel door wordt zijn kracht zichtbaar in mensen die hun roeping ontvangen en verstaan en hieraan gehoor geven.
- 3 De profeet Samuël toont na zijn roeping aan het volk de juiste weg, die hij kent omdat Gods Geest in hem woont (1 Samuel 3, 1-21). Samuël zalft Saul, die daarna door de Geest in vervoering raakt en een ander mens wordt (1 Samuel 10, 6-9).
- 4 Of wat te denken van Jesaja, de grote profeet die een nieuwe koning voorzegt: een Koning die ontspruit aan de stronk van Isaï en die de Geest zal ontvangen van wijsheid, inzicht, beleid, sterkte, kennis en ontzag voor de Heer (Jesaja 11, 2).
- 5 Het is deze Koning die als een Dienaar van God (Jesaja 42, 1) zal zijn en partij kiest voor de armen en zwakken in de maatschappij en die deze mensen tegelijk een boodschap van redding verkondigen zal (Jesaja 61, 1).
- 6 En kijk naar de profeet Ezechiël, die over het volk profeteert in zijn visioen over een vallei met dorre beenderen. Hij wordt door de Geest in de vallei geplaatst en moet aankondigen dat de Heer de levensgeest in hen gaat brengen, zodat ze weer tot leven komen (Ezechiël 37, 5).
- 7 Nog vele koningen, profeten, mannen en vrouwen komen in de Bijbel naar voren en laten zien hoe zij, met de kracht van Gods Geest ongehoorlijk grote dingen doen waardoor de geschiedenis verandert.
- 8 In het Nieuwe Testament zien we de Geest weer terug, maar nu komt het steeds dichterbij! We lezen hoe Maria, op de drempel van het Oude naar het Nieuwe Testament, door Gods Geest de moeder van de Heer wordt (Lucas 1, 35) en hoe de kleine Johannes in de schoot van zijn moeder Elisabeth opspringt en zij vervuld wordt van de Heilige Geest (Lucas 1, 41).
- 9 In Jezus zelf zien we hoe Gods Geest op een bijzondere manier en concreet in wonderen en tekenen zichtbaar wordt. Het cruciale moment in de hele geschiedenis is de kruisdood en verrijzenis van de Heer. Dit gebeuren overwint de zonde en dood in deze gebroken wereld. Bij zijn Hemelvaart belooft de Heer ons de Trooster en Helper, de Heilige Geest (Handelingen 1, 8). En vanaf het moment dat met Pinksteren de Geest wordt geschonken aan de apostelen (Handelingen 2, 1-4) geven zij en hun opvolgers, de bisschoppen, die Geest van God door.
- 10 Ook wij hebben als gedoopte en gevormde christenen Gods Geest ontvangen. Ook wij mogen in die traditie staan van eeuwenlange werkzame en zichtbare kracht van de Geest. Dat betekent dat wij nu aan zet zijn. Nu is het aan ons om te ontdekken hoe de Geest in ons werkt en hoe wij ons kunnen inzetten voor de opbouw van Gods Koninkrijk en een betere wereld.

24 TEKST: DIAKEN IWAN OSSEWEIJER

Ontvangen om door te geven

Hoe kunnen we het Woord van God aan anderen doorgeven? En wanneer hebben onze bijbelcitaten de meeste impact? We hoeven daarvoor niet te wachten tot we 'heilig' zijn.

TEKST: JEROEN SMITH PR.
BEELD: WILLEM DE KAM

Wij zijn een schakel in een keten. Wat wij ontvangen krijgen we om weer door te geven. De liefde van God ontvangen we en proberen we door te geven. Ook het Woord van God beluisteren we om het te beleven en door te geven.

Woord en ant-woord

Bij woorden, denken we meteen aan spreken, lezen en luisteren. Dit geldt ook voor het Woord van God, de Heilige Schrift. We lezen uit de Bijbel en bijbelteksten worden uitgesproken in de vieringen in de kerk en wij luisteren ernaar. Maar omdat deze woorden komen uit het Woord van God, wordt er meer gevraagd dan alleen luisteren. Het Woord is een geschenk en het is aan ons om het als een geschenk te ontvangen. Het Woord klinkt om ons te raken en om te vormen, het is aan ons om het ons eigen te maken. Het Woord van God, de Bijbel, is uniek. Daarom vraagt dit Woord van ons om een uniek ant-woord. Ook dat gaat verder dan luisteren en 'er iets mee doen'. Hét antwoord is ons geloof. Het Woord zelf leert ons dat geloof nooit los gezien kan worden van de hoop en de liefde.

Hoe ontvangen wij het Woord?

De hele Bijbel vertelt ons over de band, het verbond, van God met de mensen. De geschiedenis van het heil is een geschiedenis van een voortdurend aanbod van God aan de mens om met en voor Hem te leven. Wanneer God de Zoon zelf de geschiedenis binnenkomt, Jezus Christus, wordt dit aanbod 'concreter', directer, persoonlijker. "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem" (Johannes 6:56). "Komt allen tot Mij ... en Ik zal u rust en verlichting schenken..." (Matteüs 11:28).

Het Woord van God ontvangen, betekent dat we op deze uitnodigingen ingaan. De Bijbel beoogt een leven mét Christus. Het gaat dus verder dan 'christelijk leven' of 'goed zijn voor je naaste'. Het is meer dan iets doen! Het is een vriendschap beleven, vriendschap met Christus. Als we naar de woorden uit de Schrift luisteren of die lezen, dan is ook niet de eerste vraag: wat moet ik gaan doen? Ook niet: wat zegt het mij? Maar: wat vertellen deze woorden mij over de Heer en de vriendschap die Hij aanbiedt? Dat is toch ook wat wij als christenen, als katholieken aan 'de wereld' te bieden hebben: een persoonlijke verbondenheid met de levende Heer die ons telkens weer helpt, vergeeft, steunt, vreugde geeft, gidst en bemoedigt.

Om door te geven

Hoe kunnen we dit aan anderen doorgeven? Het Woord van God is er niet zozeer om geciteerd te worden, maar om beleefd te worden. Ontvangen betekent immers gaan leven in geloof, hoop en liefde. Het vraagt een levenshouding en levenswijze van geloof, hoop en liefde. Als we niet als christenen leven, zullen onze bijbelcitaten weinig 'impact' hebben. Of anders gezegd: een heilig leven maakt dat het Woord van God sneller door anderen aanvaard zal worden. Het maakt een groot verschil of Moeder Teresa ons het woord van de Heer 'Bekeert u' voorhoudt of een pastoor die bekend staat om zijn langdurig ochtendhumeur.



Wat vertellen deze woorden mij over de Heer en de vriendschap die Hij aanbiedt?

Woord
Ant-
Woord
-JnA
Woord
-JnA
Ant-
Woord

Gods Woord brengt Gods adem in de wereld en de warmte van de Heer in het hart

Getuigen en uitnodigen

Toch moeten we ook niet wachten tot we 'heiligen' zijn om het Woord door te geven. Wanneer we echt met Christus leven, kunnen we altijd in eigen woorden vertellen wat dat voor ons betekent. Dat stelt eerst vragen aan onszelf! De stillegging die ons overviel vanwege het coronavirus, was in zekere zin ook een bevragen naar wat voor ons écht waardevol is. Hebben we de communie werkelijk gemist? Gaven we meer tijd aan gebed en lezen uit de Schrift? Gaf het vreugde om weer samen te mogen komen voor de eucharistie? Oftewel: wat betekent Christus voor mij?

De Heer zelf nodigt ons uit om van het geloof te getuigen. En in de Kerk klinkt al meer dan vijftig jaar een oproep tot evangelisatie. Maar hoe? Door een aanbod te hebben. Door zoekende, vragende en belangstellende mensen daarnaar te kunnen verwijzen. Het meest voor de hand ligt natuurlijk vandaag de dag ook een aanbod via internet. Als dat er is, is het vrij eenvoudig om mensen door te verwijzen naar een goede site waar zij meer over Christus, de Kerk, de Bijbel en het geloof kunnen vinden. Naast bijbelcitatoren uit het hoofd kennen (wat nooit kwaad kan natuurlijk), is het ook belangrijk te weten naar welke websites we iemand door kunnen verwijzen. Die sites helpen dan verder. Vooral als ze het mogelijk maken om vragen te stellen en een antwoord op maat te krijgen.

Hoe verwoorden we het Woord nú?

De Bijbel is er om met Christus te leven. Paus Franciscus weet het altijd zo direct te zeggen: "Gods Woord is het beste vaccin tegen geslotenheid en zelfbehoud, omdat het Gods Woord is, en niet het onze. Het brengt Gods adem in de wereld en brengt de warmte van de Heer in het hart." Als we zo proberen te leven, zullen we eerlijk over onze eigen weg met de Heer kunnen vertellen. Het niet mooier maken dan het is,

maar het ook niet wegstoppen. We zullen soms verbaasd staan hoe graag mensen over ons persoonlijk geloof horen.

Maar de Bijbel lezen leert ons ook te luisteren. Niet alleen naar de lezingen uit de Schrift, maar ook naar God én de ander. Werkelijk beluisteren wat de ander zegt, vraagt, beweert en waarom! Dan kan een stapje 'op maat' aangereikt worden, waar de ander écht iets aan heeft. Paulus noemt dat "melk", voordat er "stevig voedsel" geserveerd wordt (1 Korintiërs 3, 2).

Tenslotte lezen we in de evangeliën dat Jezus veel beelden en gelijkenissen gebruikte, zoals de parabel van de barmhartige Samaritaan, van de verloren zoon. Elke generatie christenen is uitgedaagd om beelden en verwoordingen te zoeken, die de mensen van nu kunnen begrijpen.

Zoals: geloven is 'inloggen' bij God en de Bijbel lezen is het Woord in je hart 'downloaden'. We mogen van de creativiteit en vindingrijkheid van anderen gebruik maken.

Het slotwoord is aan Paulus

"Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt?" (Romeinen 10, 14) ♦

Suggesties voor een 'dialogoog' rond het geloof:

- www.katholiekleven.nl
- www.hoevindjeGod-online.nl
- www.bewustkatholiek.nl
- www.twitternmetGod.nl



naar het Woord van God

Roeping is niet alleen een kwestie van je oren. Immers, ben je wel in staat om te horen wanneer je hart gesloten is, geen contact maakt en je met je gedachten heel ergens anders bent? Laat je aanspreken door God vanuit een leven in geloof.

TEKST: BISSCHOP VAN DEN HENDE
BEELD: RAMON MANGOLD

Roeping van God is een geschenk. Het is een gave van Gods kant dat Hij ons roept, zich met liefde aan ons bekend maakt. Anderzijds is roeping een opdracht en een verantwoordelijkheid.

Wanneer het in de Heilige Schrift gaat om roeping, dan gaat het om een concreet initiatief van God. Een belangrijk voorbeeld in het Oude Testament is de ontmoeting tussen de Heer en Mozes. Exodus 3, 10-15: "Ga er dus heen. Ik zend u naar Farao. Gij moet mijn volk [...] bevrijden." Naast Mozes kun je ook denken aan Gideon, Samuel, Jeremia, Ezechiël en anderen. De Heer roept hen en neemt hen voor kortere tijd

of levenslang in dienst met een opdracht, met een mandaat. Ze worden geroepen en gezonden door de Heer. Denk bijvoorbeeld ook aan de profeet Jesaja die uiteindelijk antwoordt: "Hier ben ik, zend mij" (Jesaja 6, 1-13).

Het fundament van de roeping is het Woord van God. Het gaat niet op de eerste plaats om de eigen wil of de opleiding van de geroepene. Het is Heer die de geroepene (om)vormt tot bode. Voor de geroepene komt het er op aan om te luisteren naar het Woord van God.

In het Nieuwe Testament roept Jezus zijn leerlingen heel persoonlijk en tegelijker-

tijd is de boodschap van het koninkrijk ook gericht tot allen. Het initiatief gaat uit van de Heer, wanneer Jezus hen ontmoet tijdens de uitoefening van hun beroep. In de beschrijving van het moment van de roeping springen de woorden 'meteen' en 'terstond' in het oog. Wanneer Jezus roept, gaat het om een binding van de geroepene aan zijn persoon en aan zijn boodschap.

De apostelen nemen als leerlingen de boodschap van Christus in hun eigen leven aan en verspreiden die. Met de hulp van de Heer maken zij het mogelijk dat ook anderen deel krijgen aan de blijde boodschap, opdat allen zich aansluiten.

Doorheen de geschiedenis roept God de mens. Het is de roeping en de zending van de Kerk om het werk van Christus voort te zetten in kracht van de Heilige Geest: getuigen van de waarheid (Johannes 3, 17; 18, 37), redden in plaats van oordelen (Matteüs 20, 28), dienen in plaats van gediend worden (Marcus 10, 45). In de Kerk als gemeenschap van geroepenen hebben de gewijde bedienaren een eigen roeping en taak, en ook de gelovigen hebben hun roeping en taak als gedoopten. En zij dragen samen de zending van de Kerk.

Hebben we ten diepste de overtuiging dat God ons bekwaam heeft gemaakt om door Hem te worden aangesproken uit liefde? Dat is belangrijk, omdat je anders zou kunnen denken dat roepingen niet meer van deze tijd zijn. Maar God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu.

Lees verder in de Bijbel

- De roeping van Samuel: 1 Samuel 3, 3b-10,19
- De roeping van Jeremia: Jeremia 1, 4-10
- De roeping van de eerste leerlingen: Matteüs 4, 18-22
- Jezus en de rijke jongeling: Marcus 10, 17-25

Ga naar: rkbijbel.nl

Bidden om roepingen

Het lijkt soms dat we roepingen zoeken om het geloof aan uit te besteden, maar ieder van ons is op de eerste plaats zelf aan zet om ons leven te zien in het perspectief van God. Als we zien hoe belangrijk het is om zelf antwoord te geven op de roepstem van God, is bidden om roepingen een andere zaak. Bid mee voor priesters en diakens die hun leven willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom Rotterdam.

Vertrouwen en kiezen

Diocesane priesters en diakens zijn verbonden met de gelovigen en met alle mensen van goede wil in het gebied dat aan het bisdom is toevertrouwd. Hier mogen we het evangelie verkondigen in woord en daad. Het is niks voor mij, denken mensen soms, wel voor anderen maar mij moeten ze niet vragen. Er zijn veel mensen blijvend onder de indruk van hun eigen zwakheid. Maar paus Franciscus zegt: de Heer roept, laat je door Hem omvormen op de weg van het evangelie. Vertrouw daarop. En durf te kiezen. De Heer laat je vrij. Maar in die vrijheid moet je wel zien waar het op aankomt. Ga naar: www.vronesteyn.nl

Paus Benedictus



BEELD: REALY EASY STAR

38 Paus Franciscus

Evangelii gaudium, 149

De predikant "moet als eerste een grote persoonlijke vertrouwde met het Woord van God ontwikkelen. Het is voor hem niet voldoende het taalkundige of exegetische aspect daarvan te kennen, wat ook noodzakelijk is. Het is voor hem nodig met een volgzaam en biddend hart tot het **Woord** te naderen, opdat dit **tot in de grond van zijn gedachten en gevoelens doordringt** en in hem een nieuwe mentaliteit verwekt". Het doet ons goed iedere dag, iedere zondag ons vuur te hernieuwen bij het voorbereiden van de homilie en te controleren of in ons **de liefde voor het Woord** dat wij verkondigen, groeit. Men moet niet vergeten dat "de grotere of kleinere heiligheid van de bedienaar in feite de verkondiging van het Woord beïnvloedt". Zoals de heilige apostel Paulus zegt, "wij spreken daarom ook niet om bij de mensen in de gunst te komen, maar alleen om te behagen aan God, die ons hart toetst" (1 Tessalonicenzen 2, 4). Als dit verlangen in ons leeft om **als eersten te luisteren naar het Woord dat wij preken**, dan zal dit op de één of andere wijze overslaan op het Volk van God: "**Want de mond spreekt waar het hart van overloopt**" (Matteüs 12, 34). De lezingen van de zondag zullen in heel hun luister weerklinken in het hart van het volk, indien zij op de eerste plaats op die manier hebben weerklonken in het hart van de herder. ♦

Verbum Domini, 24

Het goddelijke Woord leidt ieder van ons in het gesprek met de Heer: de **God die spreekt, leert ons hoe wij met Hem kunnen spreken**. Spontaan denkt men hier aan het Boek van de Psalmen, waarin Hij ons de woorden geeft waarmee wij ons tot Hem kunnen richten, **ons leven ter sprake kunnen brengen** ten overstaan van Hem en zo het leven zelf veranderen in een beweging naar God toe. In de psalmen vinden wij immers het hele onderscheiden scala aan gevoelens die de mens in zijn bestaan kan ondervinden en die met wijsheid voor God worden gebracht: vreugde en verdriet, angsten hoop, vrees en ongerustheid vinden hier hun uitdrukking. Met de psalmen denken wij ook aan de talrijke andere teksten van de Heilige Schrift die laten zien hoe de mens zich tot God richt in de vorm van een voorbede (vgl. Exodus 33, 12-16), een jubelzang om de overwinning (vgl. Exodus 15), of een weeklacht bij het vervullen van een eigen zending (vgl. Jeremia 20, 7-18). Op deze wijze wordt ook het woord dat de mens tot God richt, Woord van God ter bevestiging van het dialoogkarakter van heel de christelijke openbaring en **heel het bestaan van de mens wordt een dialoog met God, die spreekt en luistert, die roept en ons leven in beweging zet**. Het Woord van God openbaart hier dat heel het bestaan van de mens staat onder de goddelijke roep. ♦

Theologie: God liefhebben met je verstand

Wil je priester, geestelijk verzorger in een verzorgingshuis, gevangenis of leger worden? Of liever leraar Godsdienst en Levensbeschouwing, beleidsmedewerker of journalist? De studie Theologie is fascinerend en biedt veelzijdige beroepsperspectieven.

Heb je jouw studiekeuze nog niet gemaakt?

Laat het ons weten via StudieadviseurTST@uvt.nl en wij vertellen jou graag meer over onze opleidingen:

Bachelor Theologie in Utrecht



Bachelor Theology in Tilburg



Master Theologie in Utrecht



Master Universitaire Lerarenopleiding
Godsdiensten & Levensbeschouwing in Utrecht



Master Christianity & Society in Tilburg



tilburguniversity.edu/studeer-theologie

l n s

p i r

**het Woord
van God**

a r e