



## De laatste dagen van LAURENTIUS

Rome, 6 augustus 258 ... in het paleis van Keizer Valerianus ...



Luister goed...

Het is genoeg geweest met die christenen. Sluit hun huizen en verbied ze nog langer hun eigen begraafplaatsen te gebruiken!

Spoor onmiddellijk alle leiders van de christenen op ...

... en breng hen zonder proces ter dood!

Enkele uren later, in de catacomben langs de Via Appia, vindt een viering plaats van de christengemeenschap met Bisschop Sixtus ...

Onze Vader, in de Hemel ...



...Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren ...





SOLDATEN!  
VLUG WEG!



De christenen zitten als ratten in de val. De bisschop en zijn diakens worden gevangengenomen.

Eén diaken, Laurentius, kan ontkomen ...

Nog dezelfde dag worden ze naar het executieveld gebracht, op de begraafplaats Calixtus. Laurentius ziet zijn bisschop weer ...



Draag intussen goed zorg voor de schatten van de kerk. ?!

Mijn zoon, over drie dagen zul je mij volgen ...



Waar gaat U heen, zonder Uw zoon, vader?



De schatten van de kerk? Dat moet de stadsprefect weten ...



Laurentius wordt meteen gearresteerd en voorgeleid bij de keizer ...

Jullie, diakens, brengen elke dag enorme hoeveelheden voedsel en andere hulpmiddelen naar de armen in de achterbuurten van Rome.



Laurentius, als schatbewaarder beheer jij het geld van de kerk. Ik zet je gevangen en laat je folteren tot je me zegt waar jullie kerkschatten zich bevinden ...



Keizer, laat me vrij en ik breng u alle schatten waarover wij beschikken op het Centrale Forum bijeen.



Goed, ik laat je gaan. Je brengt me de schatten en offert ze aan onze goden!



Laurentius gaat meteen aan de slag. Hij verkoopt de kostbare liturgische voorwerpen van de kerk.



Daarna trekt hij drie dagen en drie nachten door de armste wijken van de stad ...

Tot overmorgen!

Heel zeker!



Met de opbrengst koopt hij levensmiddelen die hij uitdeelt aan de behoeftigen van Rome ...



En vergeet het niet ... Tot morgen op het Forum om 9 uur 's morgens!

Je kan op ons rekenen!





Op het afgesproken moment staat Laurentius op het Forum, oog in oog met de keizer.

LAURENTIUS ?! Wat heeft dit te betekenen ?



KEIZER VALERIANUS ,  
Hier zijn uw kostbare  
schatten !



DE ECHTE SCHATTEN van DE KERK !



Keizer Valerianus veroordeelt diaken Laurentius tot de marteldood.  
Hij wordt op een ijzeren rooster gebonden, waaronder een vuur wordt aangestoken.  
Iemand smeekt hem alsnog te buigen voor de keizer ...  
Laurentius antwoordt : „ Arme man, mijn leven geven voor de blijde boodschap van  
Jezus Christus ... Hier heb ik mijn hele leven lang naar uitgekeken ... ”

